

de gazet van de **carnavalist**



**Een wisselvallig stoetenseizoen;
van stralende zon tot uitstel door storm**



**De Heiknuiters
5 x 11**



**Kraainem Carnaval
4 x 11**



**44 jaar
Kindercarnaval
met De Knullen**

KARAMELLE
Freddie
Uw discounter voor
Carnaval strooigoed
EU-SNOEPKWALITEIT



www.karamelle-freddie.de





Geachte leden,
Beste carnavalvrienden,

Het carnavalseizoen 2018/2019 zit er momenteel (op een mogelijk uitgestelde stoet na) volledig op en het loont beslist de moeite om even terug te kijken op de voorbije periode.

Het seizoen 2018/2019 was een bijzonder lang carnavalseizoen, maar bovenal ook een wisselvallig seizoen. De voorjaarszoon kwam ons dit jaar bijzonder vroeg verwennen met haar eerste warmte, terrassen zaten vroeg op het jaar vol, maar dat sloeg ook evensnel weer om. Ook op de carnavalsactiviteiten, in het bijzonder de carnavalstoeten, heeft dit vanzelfsprekend invloed gehad. Voor heel wat stoeten konden de carnavalisten rekenen op een stralende zon, maar andere stoeten kregen te verduren met bijzonder barre weersomstandigheden, in die mate zelfs dat tijdens het weekend van 10 maart in heel Vlaanderen tal van stoeten afgelast werden en al dan niet verplaatst werden naar een latere datum. Dit zijn vanzelfsprekend geen makkelijke beslissingen om te nemen, maar de veiligheid van zowel deelnemers als toeschouwers is vanzelfsprekend prioriteit nummer 1. Op het moment van de beslissing zelf is dat niet voor iedereen even makkelijk om te begrijpen, maar weet dat op dat vlak tal van actoren mee aan tafel zitten en dat deze mensen in eer en geweten een beslissing nemen ten goede van elkeen.

Over de publieke belangstelling langs het traject van de stoeten denk ik dat we niet mogen klagen, al was die bij slechte weersomstandigheden vanzelfsprekend ook wat minder.

Ik wil alle organisatoren en de ontelbare vrijwilligers danken voor al hun inspanningen die ze weer geleverd hebben om van het hoogtepunt van het carnavalseizoen, met name de stoeten, weer iets moois te maken. Eveneens een woord van dank aan de groepen die deelgenomen hebben aan de stoeten en voor sommigen doen we er nog een extra proficiat bij omwille van de prachtige creaties, zowel de wagens als de kledij, die ze zelf gemaakt hebben en waarmee ze naar buiten gekomen zijn.

Onze commissarissen hebben vanop meerdere podia tal van carnavalsgroepen een traantje zien wegpinken bij het verlaten van de laatste stoet van het seizoen 2018/2019. Een echte carnavalist blijft daar niet onberoerd bij. Dat doet je wat!

Als we daarnaast terugblikken op de carnavalbals, de aanstellingen van prinsen, prinsessen, ... kan ik eveneens met veel voldoening vaststellen dat ook deze tijdens de voorbije editie als bijzonder geslaagd mogen bestempeld worden. Een dikke proficiat dus ook aan allen die daar hun steentje hebben toe bijgedragen.

Wat FEN-Vlaanderen betreft, mogen we ook spreken over een erg geslaagd seizoen. We boekten weer vooruitgang op het vlak van het ledenaantal en mogen het seizoen afsluiten met niet minder dan 681 verenigingen. Bedankt voor het vertrouwen dat u in onze federatie stelt! Met onze leuze "FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval" in het achterhoofd, blijven we dag in dag uit inspanningen leveren voor het welzijn van onze leden. Op dat vlak blijft onze werking de komende maanden ook op volle toeren draaien. Zo zullen we o.a. blijven pleiten voor een algemene regelgeving voor folkloristische stoeten. We willen als betrouwbare gesprekspartner en verdediger van de belangen van het carnaval mee aan tafel zitten wanneer er gesproken wordt over mogelijke milieumaatregelen die van invloed kunnen zijn op onze mooie carnavaltraditie, die we zo graag in ere houden. Ik ben ervan overtuigd

dat we met overleg tot gedragen en realistische voorstellen kunnen komen .

Ondertussen heeft elk lid het betalingsverzoek voor de nieuwe lidgelden ontvangen. De betalingen stromen traditiegetrouw zeer vlot binnen, wat ons uiteraard erg veel plezier doet, maar tevens een bewijs is van een grote tevredenheid van onze leden.

Ik ben dan ook fier op onze ploeg van FEN-Vlaanderen, die voortdurend in de weer is voor onze leden en altijd klaarstaat om hen van dienst te zijn.

De kaars van het voorbije seizoen mag dan wel stilaan uitgedoofd zijn, maar anderzijds zijn we thans met de volledige ploeg al opnieuw volop in de weer met de voorbereidingen van het volgende seizoen. Er staat behoorlijk wat werk op de plank om de Try-Out, het Feestbanket en het Feest der Goedgemutsten tot in de puntjes te verzorgen. Daarnaast zitten er ook nieuwe initiatieven in de pijplijn zoals de eerste euronale carnavalsbeurs en een basisopleiding isomo bewerken, waarvoor de provinciale afdelingen de handen uit de mouwen steken, waarvoor dank!

Dus beste vrienden carnavalisten, als voorzitter mag ik dit seizoen met een zeer tevreden gevoel afsluiten en ik houd eraan om al diegenen die op één of andere wijze meegewerkt hebben aan de verdere uitbouw van onze federatie, alsook alle leden van FEN-Vlaanderen, oprecht te danken.

Om af te sluiten, dank ik nogmaals alle verenigingen waar we te gast mochten zijn en zeer goed ontvangen werden. Vanaf nu mogen jullie genieten van een welverdiende (relatieve) rustperiode om dan het volgende carnavalseizoen weer met veel inspiratie van start te gaan.

Nog een prettige en zonnige rustpauze en tot over zes maanden!

Jean-Jos Lecoque
Voorzitter FEN-Vlaanderen

Inhoud		Euregionale Carnavalbeurs	18
Voorwoord	3	Zoekertjes	19 - 26
Nieuwe leden 2019	4	In Memoriam	27
Jubilarissen 2019	5	Evenementen 2020	28
De Heiknuiters vieren 5 x 11	6 - 7		
Column	8		
4 x 11 Kraainem Carnaval	10 - 11		
Orde van de Baksteen	12 - 13		
44 jaar kindercarnaval	14		
Een aantal bedenkingen	16		

Verantwoordelijke uitgever:
J. BELLINGS
Tongersesteenweg 398
3840 BORGLOON

Nieuwe leden bij FEN-Vlaanderen 2019

Het behoort tot onze vaste gewoonten om op het einde van het carnavalseizoen even de stand op te maken van het aantal aangesloten leden.

Het seizoen 2018 mochten we afsluiten met 669 aangesloten verenigingen en 53 individuele leden. Deze keer is de teller blijven staan op 681 aangesloten verenigingen en 53 individuele leden. Of met andere woorden een aangroei van 12 eenheden bij de verenigingen en een status quo bij de individuele leden, ondanks het feit dat er jaarlijks heel wat verenigingen om de een of andere reden van het toneel verdwijnen.

Zo mochten we het afgelopen seizoen in totaal 76 nieuwe aansluitingen (69 verenigingen en 7 individuele leden) bij FEN-Vlaanderen noteren, zodat onze eindbalans in ieder geval positief uitvalt.

Wij geven dan ook graag een overzicht van de groeperingen en de individuele leden die het afgelopen seizoen lid werden van FEN-Vlaanderen. Wij heten hen allen van harte welkom binnen onze carnavaleske familie en hopen dat ze zich snel zullen thuisvoelen in ons midden om carnaval te vieren zoals het hoort.

Verenigingen

Provincie Antwerpen

- Gilde der Palmridders - Aartselaar
- De Dotjes - Willebroek
- Dansmarie's Dreamdancers - Herentals
- De Grobbers - Grobbendonk
- De Rikskes - Scherpenheuvel
- NRG New Generation - Kapellen

Provincie Limburg

- De Lustige Bierdrinkers - Paal
- De Sjaaimakers - Kinrooi
- Ver Weijte van Nix - Lanaken
- De Campingvrienden - Sint-Truiden
- 't Groet Lewejt oet Neerharen - Neerharen
- De Goudklompjes - Heers
- De Loltappers oet Laoneke - Lanaken
- De Toog is van Ons - Zoutleeuw
- Vrun Zonder Naom - Lanaken
- ZZB - Riemst
- De Wiebelers - Tongeren
- De Bottiies - Vrerem
- Hasbania - Borgloon
- Ambiance in 't Kot - Wellen
- The Crazy Drivers - Heers
- De Pintelieren - Bocholt
- De Hondenpootjes - Hasselt
- De Kerkhovense Suszen - Lommel
- Peer Carnaval vzw - Peer
- De Geel Mutse - Molenbeersel
- De Hesseltse Loltappers - Hasselt
- Drek op m'n Bek - Spalbeek
- De Loatblievers - Maasmechelen
- De Bokkezoepers - Lanaken

Provincie Oost-Vlaanderen

- De Peerkes - Lokeren
- Gemeentelijk Feestkomitee - Lede
- Mismiejsterd vzw - Aalst
- Sgoen Sgeef is Sgoen Recht - Kieldrecht
- Broakelse Bollies - Brakel



- De Leutige Bende - Verrebroek
- Moeit Er Ou Nie Mee - Wetteren
- 't Was te Peizen - Hamme
- Skeun Geschoeren - Ninove
- De Pierrots - Baasrode
- De Veense Torenschijters - Assenede
- Vrijet opt Gemak - Ninove
- Prinsengarde Oost-Vlaanderen - Grembergen
- Partyband Temst - Temse
- Lady & de Vagebond - Eeklo
- Zotter dan Zot - Tielrode
- t Es Erover - Wetteren
- Saas - Aalst
- Tes Allemol Iet - Dendermonde
- Boemelkloekers - Hamme
- Serjees'n Dest - Wieze
- De Schiefzjiekers - Wieze
- De Nieuwe Flippen - Verrebroek
- Omzjiep - Wieze
- De Destereirs - Wieze
- Lossn'Dee - Wieze
- Oigewois - Wieze
- Orde der Soepkiekens - Maldegem
- De Toeigtrappers - Wieze
- Betoeiverd - Wieze
- De Groene Zwijnen - Hamme

Provincie Vlaams-Brabant

- De Lustige Doorzetters - Diest
- De Zotte Bende - Haacht
- De Grizzly's - Drieslinter
- De Lustige Hespkes - Linter
- De Tieltse Vrienden - Tielt
- De Jupkes - Diest

Provincie West-Vlaanderen

- Orde van de Caloriebommetjes - Roeselare
- Confrerie de Witte Koe - Menen

Individuele leden

Provincie Antwerpen

- Schittecat Marc - Ekeren

Provincie Limburg

- Verbovsek Alfred - Beringen

Provincie Oost-Vlaanderen

- Batteau Sven - Ronse
- Strobbe Kris - Gentbrugge
- Ryckbosch Niki - Ronse
- Jaspers Emmanuel - Sint-Gillis-Waas

Provincie Vlaams-Brabant

- Fraiponts Jelle - Averbode

FEN-Vlaanderen viert haar jubilarissen

Sinds haar eerste jubileum heeft FEN-Vlaanderen er steeds aan gehouden om alle leden, dus zowel de verenigingen als de individuele leden en de bestuursleden van de federatie, die elf jaar of een veelvoud van elf jaar ononderbroken lid zijn, te vereremeren met een speciaal ereteken. Het is een uiting van respect en dankbaarheid ten overstaan van de zovele medewerkers die zich jarenlang ingezet hebben voor het carnaval in Vlaanderen en die bovendien erg trouw gebleven zijn als lid van onze federatie.

Het past dan ook om deze mensen op de een of andere wijze in de bloemetjes te zetten en we hopen dat zij nog vele jaren op een aangename wijze zullen kunnen genieten van hun geliefde carnaval.

Wij stellen anderzijds vast dat onze lijst met jubilarissen elk jaar een beetje langer wordt. Dit wijst er nogmaals op dat FEN-Vlaanderen het geluk heeft te mogen rekenen op leden die zeer trouw, jaar na jaar hun lidmaatschap verlengen.



Tijdens het voorbije carnavalseizoen 2019 hebben onze provinciale bestuursleden ervoor gezorgd dat voormelde verenigingen ter gelegenheid van één van hun festiviteiten bezocht werden met de bedoeling hen de speciale eretekens met de nodige luister te overhandigen.

Namens onze federatie houd ik eraan al deze jubilarissen te bedanken voor hun trouw lidmaatschap en ik wens hen nog vele zalige carnavalsjaren toe.

Om af te sluiten nog graag een welgemeende proficiat aan iedereen.

Jean-Jos Lecoque

Voorzitter - FEN-Vlaanderen



Verenigingen die 4 x 11 jaar lid zijn van FEN-Vlaanderen



- Gilde de Knullen - Mechelen

Verenigingen die 3 x 11 jaar lid zijn van FEN-Vlaanderen

- Gilde de Maneblussers - Mechelen
- De Osseklossers - Oudsbergen
- El Sportivo's - Velm
- De Gebeure - Halle
- Orde van Keizer Joël - Vilvoorde
- Orde van Tastendeuvel - Halle



Verenigingen die 2 x 11 jaar lid zijn van FEN-Vlaanderen

- De Bokkerijders van Putte - Putte
- Karnamor - Mortsel
- De Naomieks - Tongeren
- De Smokkeleire - Vroenhoven
- De Kezelzekskes - Rotem
- De Poederladers - Kaulille
- De Gezellen van Taxandria - Pelt
- 't Kliekske - Budingen
- De Pratchers - Eisdien
- De Oeteldonkers - Steendorp
- Nie Geweun - Ninove
- De Gatspoëters - Opwijk



Verenigingen die 1 x 11 jaar lid zijn van FEN-Vlaanderen

- De Koko'Noten - Mortsel
- Van Alles Get - Lanaken
- De Pumpelere - Maasmechelen
- De Peenhawwers - Lanaken
- De Stroatluiers - Tongeren
- De Bierkeutjes - Tongeren
- Nie Kapot te Krage - Tongeren
- De Pintewippers - Lanaken
- De Schans - Kinrooi
- De Feestknallers - Heusden-Zolder
- Böschuule - Teuven
- Gemeentelijk Carnavalcomite - Wetteren
- Carnavalraad Zottegem - Zottegem
- De Deurzetters - Merelbeke
- De Moesenezen - Moerzeke
- Van 't Alverdrau Donker - Ninove
- The Snoopy's - Zottegem
- De Cleempotjes - Zottegem
- De Orde van de Akkerleuzen - Maldegem
- CC Jatiene - Tienen
- Orde van de Poperingsche Potuils - Poperinge
- De Poperingse Paljasjes - Poperinge



De Heiknuiters vieren 5 x 11 !

Karnavalgilde De Heiknuiters uit Geel mocht dit seizoen haar 5 x 11-jarig bestaan vieren. Ze zijn de op één na oudste carnavalvereniging van de provincie Antwerpen, want ze moeten enkel Peer Stoet uit Herenthout nog laten voorgaan. Zo een jubileum vraagt vanzelfsprekend om een terugblik op de rijke geschiedenis die de vereniging gekend heeft.



Het begon allemaal met een voorstel van "De Pit" René Hendrickx in 1964, muzikant bij de fanfare Gerarduszonen, om hun gewoon jaarlijks fanfarebal een andere benaming te geven, namelijk halfvasten carnavalsbal, om het meer attractiviteit te geven. Er zou dan ook een prinsenpaar verkozen worden. Het allereerste prinsenpaar waren Rik I (Brabants +) en Hilda I (Jacobs-Vos). Er werd een carnavalcomité opgericht, er ging zand over aan aantal oude rivaliteiten en de Heiknuiters waren vertrokken met de wind in de zeilen. De man van de eerste prinses, Frans Jacobs, werd gevraagd om de kar te trekken, want er was werk aan de winkel in het gehuchtje Winkelomheide-Geel met ongeveer 1500 inwoners.

In 1969 ontstaat het Heiknuitersorkest uit 12 personen en met het ophouden te bestaan van het carnavalorkest Ferry Hill, braken er gouden tijden aan voor het orkest van de Heiknuiters; optredens in binnen- en buitenland op grote carnavalsfeesten. Bijzonder memorabel was de reis met een vol busje muzikanten en materiaal naar het Duitse Mönchengladbach: de grens overrijden zonder de nodige documenten om de instrumenten en het materiaal in te voeren. De douane deed moeilijk en met behulp van een gemachtigde kregen ze het uiteindelijk toch geregeld, waardoor het orkest net op tijd kwam om het bal te openen bij die "Narhalle Schwarweis" in Mönchengladbach, waar toch ongeveer 2200 carnavalisten aanwezig waren, waaronder de burgemeester van Geel - Hugo Van Rompaey - als eregenodigde.

In 1971, mochten de Heiknuiters op 5 november het bal van Centrum België organiseren. Voorzitter wijlen Louis Meylemans (

Kasseistampers Aarschot) was in zijn nopjes om de carnavalverenigingen te ontvangen in de stadsfeestzaal van Geel, dewelke afgeladen vol zat. Er waren maar liefst 700 zitplaatsen ter beschikking.

1974-1975: Prins André I (Peetermans) en Prinses Jackie II (Ven- Verachttert +) zijn het jubileumprinsenpaar 1 x 11. Hun prinsenbal was volledig uitverkocht en de carnavalstoet telde 56 praalwagens en groepen, waarvan er maar liefst 22 uit Winkelomheide zelf kwamen. De kers op de taart was het grandioos kinderbal op 2 maart 1975. Via dagbladen en scholen was er reclame gemaakt, want elk kind zou een mooi geschenk krijgen. Van heinde en verre kwamen de bezoekers en het prinsenpaar moest bijna 700 geschenken uitdelen. Dit alles gebeurde in de bierhal van brouwerij Wielemans uit Winkelomheide.



Op 3 januari 1981 mochten de Heiknuiters instaan voor de organisatie van het 10de Feest der Goedgemutsten van FEN Vlaanderen. Penningmeester Jules De Pijper kwam om 23.11 uur meedelen dat de 1300ste goedgemutste de stadsfeestzaal van Geel betreden had. Van overal kwamen de carnavalisten afgezakt om van de carnavalsfeer te genieten.

De vrijdagen van 1974 tot 1991 werden er grote activiteiten (vedettenparades) georganiseerd voor de stoet en het bal, want de Wielshal stond gratis ter beschikking. Binnen- en buitenlandse artiesten passeerden de revue, onder andere Rob De Nijs, Nico Haak, Vader Abraham, Will Tura, De Strangers, Denny Christian, Gaston Berghmans en

Leo Martin, Mieke, Joe Harris, Eddy Smets, Letty Lanca en de presentatoren waren Jan Thijs en Luc Appermont. Op de vedettenparade van vrijdag 4 maart 1983 pakte de Heiknuiters uit met een internationale attractie: Anni Anderson, de zangeres uit Winkelomheide die beroemd werd in Las Vegas, Reno, Mexico en Australië met haar optredens. Zaterdag 5 maart was er sensatie alom. Het rollend geld bleek snoodaards gelokt te hebben. Een gemaskerde kerel stormde binnen, sprong over het afsluithek, graaide een geldkistje mee, sprong op de motor van zijn handlanger en weg waren ze. Eén van de Heiknuiters achtervolgde de overvaller, maar toen deze begon te schieten werd de achtervolging gestaakt. Gelukkig hadden de stipte kassiers net het 'grote geld' uit de kassa's gehaald, maar ze waren toch met enkele duizenden 'franken' ribbedebie.

1985-1986: Het 22-jarig jubileum werd gevierd met als prinsenpaar Prins Frans III (Jacobs) en Prinses Yvonne II (Van-nuytsel - Ceusters). De voorzitter (reeds 22 jaar lang) wilde dit jubileumjaar als prins beleven met de steun van Prinses Yvonne. Zij was de vrouw van prins André II (Van-nuytsel +). Zijn sporen had hij al verdiend in het carnaval; hij was commissaris bij FEN Antwerpen en maakte deel uit van het dagelijks bestuur van FEN Vlaanderen. Op vrijdag 28 januari 1986 was er een optreden van Vader Abraham, Corry Konings en de Alpenzusjes in de Wielshal met een duizendtal gasten. Bij het buitenkomen van de feesthal fronsten velen de wenkbrauwen, want het was zodanig aan het sneeuwen dat er maar liefst 10 cm sneeuw lag. Een ramp, want de



stoet moest 's anderendaags door de straten trekken en dat was niet haalbaar met zo een sneeuwtpijjt. Maar bij wonder begon 's zaterdags om 10 uur de zon te schijnen waardoor het sneeuwtpijjt zienderogen weg smolt. Het volk kwam toch afgezakt naar Winkelomheide en de 50 wagens en groepen van de jubileumstoet maakten er het beste van en 's avonds op het bal speelde het Heiknuitersorkest de pannen van het dak. Op zondag mocht het jubileumprinsenpaar dan weer aan een 600-tal kinderen een geschenkje uitdelen. Het was dus een schitterend driedaags feest.



1996-1997: Prins Vic I (Van Hout +) en Prinses Lea I (Vannuytsel-Huysmans) zwaaien de scepter tijdens het 33-jarig jubileum. Een terechte prinsenkeuze. Prinses Lea, meter van de dansmariekes, prinses geweest in 1975-1976 met Prins Alouis I (Sannen). Zij was prominent actief bij de gilde en de geschikte prinses aan de zijde van Prins Vic, in de volksmond Dikkie Vikkie. Ook hij had zijn sporen binnen het carnaval al verdiend door zijn optredens in binnen- en buitenland tijdens carnivalsstoeten, als zanger van het Heiknuitersorkest en als dikste nar van België met zijn 153 kg. In 1973 kreeg hij van het stadscarnaval uit



Eupen een aanbod van 14 000 Belgische Frank om op te treden in hun carnavalstoet.

2007-2008: 4 x 11 Heiknuiters met Prins Jos VI (Vleugels) en Prinses Christel II (Loos-Jackers). Als schoonzoon van de voorzitter, had ook Jos de carnalvalsmicrobe al lang te pakken. Hij was al vele jaren achter de schermen actief en wilde er ook eens van proeven hoe het is om Prins Carnaval te zijn. Christel - afkomstig uit het Limburgse Riemst, waar ze carnaval met de paplepel binnenkreeg - kwam na haar studies, waar ze ook haar man Benny Loos leerde kennen, terecht in Winkelomheide - Geel. Ze is van alle markten thuis en werd zelfs Schepen van Sport en OCMW-voorzitter in Geel. Jos en Christel waren het perfecte prinsenpaar. Hun carnavalstoet kon rekenen op een 50-tal groepen uit binnen- en buitenland en op hun verkleed carnavalbal tekenden 1200 carnavalisten present. De 700 geschenkjes die het prinsenpaar voorzien had voor de kinderen tijdens het kinderbal, waren zelfs onvoldoende.

2018-2019: Prins Marc I (Luyten) en Prinses Carine I (Vleugels-Jacobs) werden aangesteld om het 55-ste jubileumjaar in goede banen te leiden. Als gewezen prins in 2001, kende Marc het carnaval vanbinnen en vanbuiten. Zijn prinses had hij al lang in het achterhoofd zitten. Op zijn knieën heeft hij een verzoek gedaan bij de vrouw van de 44ste (jubileum)prins Jos VI, en dochter van de ex-voorzitter Frans Jacobs. Carine is ook een doorwinterde carnavaliste. Ze is zeer actief binnen de plaatselijke verenigingen als voorzitter en bestuurslid en ze was 11 jaar toen ze optrad als dansmarieke. Het 55ste jubileumprinsenpaar heeft een agenda die niet van de poes is, maar ze doen alle moeite om ook dit seizoen tot een schitterend einde te brengen.



Omwille van de inzet van de Heiknuiters is er in Winkelomheide (met haar 2450 inwoners) ook een monument ingehuldigd ter ere van de gilde.

Nu dit seizoen is de laatste rechte lijn ingezet naar het 6 x 11-jarig jubileum, waarbij ze hopen om de carnavalbeleving op hetzelfde niveau te houden en dit alles (sinds 2010) onder het voorzitterschap van Paul Turlinckx.

Karnavalgilde De Heiknuiters



18°, voetbalmakelaars, haute couture en Oijst

18 à 19 graden. Ik denk dat ik het nog nooit zo warm heb gehad als in februari dit jaar. Bij een bezoek aan mijn stamcafé kreeg ik de vraag of ik graag buiten op het terras wilde zitten. Dat is hetzelfde als in de zomer graag een tafeltje willen bij de brandende open haard. Toch is het niet normaal, zo'n lentedag putje winter, maar om nu voortaan elke opstoot van het kwik zomaar te kaderen in de opwarming van de aarde, neen, bedankt. Zo ver is het klimaatbewustzijn doorgeslagen dat een tooghanger half ernstig de vraag stelde of het wel kon dat we in februari zomaar van de zon genieten zonder enig schuldgevoel. Zou dat wel mogen van dat Zweedse meisje Gretatje met haar vlechtjes en een kartonnen plakaat met een tekst die niemand verstaat?



Louis Ackou - columnist

Zijn deze 18 à 19 graden niet het onvermijdelijke bewijs dat onze aarde regelrecht naar de kloten gaat als wij nu niet het goede voorbeeld geven? Dat alles bedachten wij bij een glas Hommelbier, gemaakt met biologisch gekweekte hop van langs de expressweg Ieper-Poperinge en onze vrouwen met een Sauvignon Blanc wijntje, overgevlogen vanuit het verre Nieuw-Zeeland.

Het is nog niet helemaal pluis. Wie gaat door het voetbalschandaal nog allemaal tussen vier muren in de bak vliegen, met een oppervlakte van nog geen 12 vierkante meter? Misschien makelaars van diverse pluimage uit Aziatische landen, clubbestuurders als autobandenmagnaten, afgedankte pillendraaiers of Manneken-Pis-brouwers, trainers uit landen van achter het IJzeren Gordijn, scheidsrechters die verwekt zijn door mensen uit de voetbalhiërarchie, zoals advocaten, notarissen en zakkenvullers zetelend in de Belgische Voetbalbond. Maar is dit terecht of niet? Daarover spreek ik mij niet uit, want iemand is onschuldig tot de schuld bewezen is. Zo staat het in ons Belgisch wetboek. Toch heb ik medelijden met de fluitende man op een voetbalterrein. Voor de supporters zijn zij de baas op het veld, maar die zijn ook kwetsbaar. Ze fluiten met kracht zodat hun wangen er uitzien als dikke rode krieken uit Borgloon, kleuren de match met gele en rode kaarten om af en toe een penalty toe te kennen na het bekijken van hun persoonlijk tv-net, beter gekend als de VAR. En achteraf schelden al de opgefokte voetbalfans hem uit voor vanalles, met woorden die niet mooi zijn om hier op te sommen. Een scheidsrechter kan nooit iets goed doen, hij faalt altijd: een speler speelt niet goed en dan is het de schuld

van de arbiter. Dat is dan de armste man van de voetbalsport. Terwijl de spelers maar investeren in roerende en onroerende goederen zoals onbetaalbare wijven met borsten als bowlingballen, lippen opgespoten met een fles grenadine uit de Aldi en een kont als een paard dat de steeple in Waregem heeft gewonnen, Italiaanse sportwagens van ettelijke miljoenen euros waarmee zij dan nog enkele malen per jaar in het nieuws komen omdat ze een etalage binnenrijden met een snelheid van 200 km/u, terwijl de scheidsrechters bij een garage in de streek van Aalst niet ver van een graanstokerij een doordeweekse auto kopen aan een licht verminderd tarief, na wat gemarchandeer en gezaag. En dan nog zonder extra opties. Die mannen passen liever bij amateurploegen, waarbij het niet alleen om het geld gaat, maar wel om het spel en waar wie fluit de baas is. Maar als er 22 miljonaars op het veld staan, wordt het voor een armoezaaiër erg moeilijk om de baas te spelen. Geld is aantrekkelijk en de aanwezigheid van zoveel chic volk op de grasmat is intimiderend. Wie durft Messi, Ronaldo of Heymar een rode kaart aansmeren? Je moet maar doen wat je moet doen. Een scheidsrechter staat tegenover al die topvoetbalstampers zoals onze eerste minister tegenover de baas van Arcelor Mittal. Nu en dan mogen zij fluiten, maar anderen bepalen het spel.

Dan is er nog het verschrikkelijke nieuws dat de Haute Couture, de alom geprezen modeontwerper Karl Lagerfeld, van ons is heengegaan. Een genie, een visionair, een legende. Ja, het wieroekvat ging stevig van links naar rechts bij zijn overlijden. Deze paus van de mode heeft ook onbetwistbare mooie dingen gemaakt, maar de adoratie voor zulke mensen is opmerkelijk. Uiteindelijk zijn al die genieën heel wispelturige denkers. Het ene jaar moeten wij met z'n allen op veganistische sneakers over de straat lopen en het volgende jaar in rubberen laarzen tot boven de billen. In de zomer vallen de jeansbroeken zo laag dat je ze niet meer moet uitdoen om een ferme kak te laten dobberen in de WC-pot, het jaar daarop reiken ze zo hoog dat je ze bijna moet dichtknopen onder de oksels. Ofwel moeten we erbij lopen alsof we van een koffietafel komen, zo zwart als een zwarte kater, iets later laten ze ons paraderen als paradijsgogels met pluimen in onze poep of van die wijde broeken die stoppen aan de kuit en die elke vrouw onder 1,80 meter er doen uitzien als een kabouter met beentjes van een opgeblazen sexpop. Misschien zijn alle catwalkmodellen met ingevallen wangen, flinterdunne billen en kuit, uitgemergelde knieën en met een extreem tengere taille beter? Of jonge vrouwen die er uitzien als ge-

pimpte auto's met een wespentaille waarvoor die meisjes desnoods een paar ribben laten verwijderen? Ja ja, je moet blijkbaar van ver kunnen zien dat het geld gekost heeft.

Niet te begrijpen en ondenkbaar: Jodenhaat in Oijst, 75 jaar na de Holocaust. Zo noemt de Europese Commissie de praalwagens vol joodse karikaturen die door de carnavaleske stad Aalst paradeerde. Zelfs België wordt erop gewezen om in te grijpen tegen deze carnavaleske vorm van Jodenhaat. Waarom? Gedurende drie dagen is er geen enkel heilig huisje veilig in Aalst. Niets of niemand is veilig voor de "goedaardige anarchie" in deze feestende stad! Moeten de Aalsterse carnavalisten morgen onderscheid maken tussen spot en satire of uitzonderingen toestaan? Dan raakt het carnaval verstoep als een lavabo vol met braaksel van een "voile jeannot" en tekenen zij hun eigen vonnis. Zodus mag je dat niet doen, maar blijven lachen met alles en iedereen. Monumentale praalwagens vragen om uitvergrottingen en karikaturen. Die wagens mikken niet op zomaar een knipogje, maar op een bulderlach overgoten met een frisse pint bier. Omdat anderen dit misschien anders interpreteren, is ons landje toch niet strafbaar, al zien sommigen dit liever anders. Zie maar naar de klacht die ze tegen de Aalsterse carnavalgroep werd ingediend. Toch een beetje flauw.

Louis Ackou

Eresenator, columnist



FESTIVALSHOP.BE
gek doen is oké

Shop ONLINE

DIESTSESTRAAT 105,
SCHERPENHEUVEL

WWW.FESTIVALSHOP.BE

**KOSTUUMS
DECORATIE
FEESTARTIKELEN**

Lidgelden 2019 - 2020

Denk eraan om tijdig uw lidgeld te betalen voor het seizoen 2019-2020, dat voor onze federatie aanvangt op 1 mei 2019!

Voor diegenen die hun lidgeld niet voor die datum betalen, willen we u erop wijzen dat de **verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid** voor schade veroorzaakt aan derden ter gelegenheid van activiteiten, **vanaf 1 mei komt te vervallen.**

Betaal dus tijdig uw lidgeld en denk eraan om in de mededeling op zijn minst het lidnummer van uw vereniging te vermelden.

Op die manier is uw verzekeringsdekking gegarandeerd, maar bent u er ook zeker van dat u niets mist van onze communicatie!

STORCK

**Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen**

**mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles
schouderlappen
linten - borduurwerk
alle bedrukkingen**

**Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen**

**Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst
053/78 77 66
info@storcktrofeeen.be
storck@telenet.be**

4 x 11 Kraainem Carnaval

Kraainem vierde dit jaar haar 4 x 11 jarig carnavalsjubileum. Tijdens het weekend van 2 en 3 februari werd dit in GC De Lijsterbes extra in de kijker gezet met een tentoonstelling en een academische zitting gevolgd door een receptie. De officiële viering begon erg intiem, want door een stroompanne in een deel van de gemeente was er geen licht in de zaal en was het wachten bij kaarslicht tot de feestelijkheden konden aanvangen. Een uur later dan voorzien kon dan toch gestart worden. De Halse Dansmariekes zorgden onmiddellijk voor de juiste carnavals sfeer en de vele genodigden konden luisteren naar toespraken van de voorzitter van Carnafolk Luk Van Biesen, de voorzitter van BKF Nicole Spillebeen, de secretaris van FEN-Vlaanderen Jeroen Bellings en de burgemeester van Kraainem Bertrand Waucquez, die allemaal hun kijk op carnaval gaven. Zijne Zotheid Prins Odul (Ludo Vangerven), secretaris van het Kraainems carnavalscomité Carnafolk en voormalige prins van het comité die thans het langst actief is, keek terug op 44 jaar carnaval in Kraainem. Hier-onder zijn relaas.

Toen we begonnen met de organisatie van dit jubileumjaar stelde ik me de vraag: zouden al die verklede mensen die in 1975 naar het gemaskerd carnavalbal kwamen in Laag Kraainem beseft hebben dat ze het startschot gaven van een lange carnavaltraditie in Kraainem? Ja, een gewoon verkleed bal dat pronostiekclub 12X, maar zij maakten er 12NIKS van omdat men nooit iets won, organiseerde omdat cafébaas Miel Verhulst de naam van café Welkom veranderde in café Oud Kraainem. Daarmee begon het allemaal. Die avond werd Rik Andries uitgeroepen tot eerste prins carnaval. Er zouden nog 20 prinsen, 8 prinsessen, 4 koningen en 2 keizers carnaval volgen.

Het jaar daarop organiseerde 12X een carnavalbal in de loods van Bets in de J. Van Hovestraat en in 1977 vond men dat de organisatie zich op gans Kraainem moest richten: er werd een Raad van Elf opgericht en het carnavalbal werd in een tent aan de gemeenteschool georganiseerd. In 1978 trok dan de eerste carnavalstoet door gans Kraainem en dit mag letterlijk genomen worden. We vertrokken in Laag Kraainem naar Hoog Kraainem, vervolgens naar Stokel en van daar terug naar Laag Kraainem. Voor vele deelnemers een uitputtingslag die niet voor herhaling vatbaar was.

In de beginjaren beperkte het carnaval

zich tot activiteiten in Kraainem. Vanaf 1980 zochten de Kraainemse carnavalisten hun weg in heel carnavalsvriend België. Het toen unieke gele kostuum van de Raad van Elf van Kraainem werd een bekend begrip op vele carnavalsvieringen. Door die vele goede contacten kwamen ook veel carnavalisten van buiten Kraainem hier carnaval vieren.

44 jaar Kraainem carnaval kunnen we indelen in vier periodes: de beginperiode en de opstart van het carnaval, de jaren '80, de jaren '90 en het carnaval na 2000.

De meest succesvolle periode waren ongetwijfeld de jaren '80. De zalen voor verkiezingsshows waren ieder jaar te klein en ook de acts van de kandidaten werden ieder jaar spectaculairder met als hoogtepunt de nooit eerder geziene intrede van verkiezingskandidaat Gilbert op een olifant. Ja, de eerste keer te zien in Kraainem en later ook in andere carnavalssteden te zien.

De eerste zaterdag na Vette Dinsdag of Aswoensdag werd de dag van Kraainem carnaval.

Die dag maakte iedereen zich op om naar de mooie carnavalstoet, waar verschillende Kraainemse verenigingen aan deelnamen, te komen kijken. En 's avonds was het plezier maken op het carnavalbal met veel verklede en gemaskerde carnavalsvierders. Het was de tijd dat carnaval echt leefde in onze gemeente. Vanaf



nieuwjaar begonnen de gesprekken over carnaval te gaan. Wie wordt er dit jaar prins carnaval? Wat zouden de groepen voor de stoet in elkaar steken? Hoe gaan we ons verkleeden op het carnavalbal? In die tijd waren er ook twee echte carnavalgroepen: eerst carnavalgroep 't Strekke en later carnavalgroep Hoog Kraainem.

Het enthousiasme was zo groot dat er besloten werd om een 2de carnavalsdag te organiseren op de zondagnamiddag na het carnavalbal. Vanaf 16 uur verzamelden de carnavalisten en werden alle cafés met een bezoekje vereerd. En ik kan jullie verzekeren dat er plezier werd gemaakt!

De organisatie werd teveel werk voor de beperkte groep leden van de Vriendenkring Piet Boesmans Oud Kraainem. Om alles georganiseerd te krijgen, moesten we verschillende taken laten uitvoeren door andere verenigingen en dit tegen betaling natuurlijk. Zo was na carnaval 1990 het geld op en werden de stichters van het Kraainemse carnaval door het gemeentebestuur van Kraainem in plaats van financieel ondersteund opzijgezet en men ging aan carnavalgroep Hoog Kraainem vragen om de carnavalstoet te organiseren. Zeven mooie carnavalstoeten organiseerde Hoog Kraainem, telkens gevolgd door een groot carnavalbal. Maar in 1998 besliste men geen



stoet meer te organiseren.

In 2000 begint de laatste periode van onze carnavalsgeschiedenis. Vlaams schepen Luk Van Biesen nam het initiatief om alle Kraainemse carnavalisten samen te brengen om in 2000 éénmalig een carnavalstoet te organiseren. Maar zoals dat wel meer het geval is, werden tijdens de voorbereiding van deze millenniumstoet tussen pot en pint al plannen gesmeed om met deze ploeg het Kraainems carnaval nieuw leven in te blazen. En dat lukte! Aanvankelijk beperkte dit zich tot de organisatie van carnaval in Kraainem, maar na enkele jaren doken de



Kraainemse carnavalisten weer op in de meeste carnavalsteden. In 2003 werd het nieuwe carnavalscomité vzw CARNAFOLK officieel opgericht. Het waren vooral de oud-leden van de stichtende Vriendenkring Piet Boesmans Oud Kraainem die deel uitmaakten van het nieuwe carnavalscomité. De cirkel was opnieuw gesloten.

Helaas hebben heel wat leden in de loop der jaren, om uiteenlopende redenen, hun ontslag gegeven zodat we momenteel met slechts 14 leden overblijven.

In 2008 vierden we 3 x 11 jaar Kraainem carnaval; een carnaval dat opnieuw in topconditie was. Het was dan wel niet te vergelijken met de jaren '80, want nu zou ik meer spreken van een passief carnaval waarbij de mensen vooral naar de carnavalstoet komen kijken. Bij de samenstelling van de stoet streven we niet naar kwantiteit, maar naar kwaliteit en dat rekeninghoudend met het budget. Ik denk dat ik mag zeggen dat we hierin goed geslaagd zijn en dat de stoeten zeker mochten gezien worden. Jaar na jaar groeide ook de belangstelling van de buitenlandse carnavalsdelegaties voor ons carnaval. Dit hebben we ongetwijfeld te danken aan de jongere generatie in Carnafolk die haar weg binnen het carnaval gevonden heeft.

Vandaag vieren we 4 x 11 jaar Kraainem carnaval met een tentoonstelling die een beeld geeft van ons carnaval met onder andere veel foto's en oude filmpjes. Gedurende al die jaren zijn er vele verhalen te vertellen. Vele zijn echter niet voor publicatie vatbaar en zullen verteld blijven tussen pot en pint. Wel hebben 11 carnavalisten een verhaal- anekdote over carnaval geschreven die voor hen iets bijzonder betekende.

Sinds 2008 kunnen we rekenen op VENKRA,



de vendeliers van turnkring KnA, die elke carnavalsviering in Kraainem paraat staat om ons de hele dag te begeleiden. Elk jaar gaan ze ook met ons mee in verschillende carnavalstoeten buiten Kraainem. Dit geeft onze groep zeker een mooiere uitstraling.

Al die jaren hebben heel wat mensen het beste van zichzelf gegeven voor het Kraainems carnaval. Namen ga ik niet noemen, want dan riskeren we iemand te vergeten. Toch wil ik iemand extra onder de aandacht brengen, want zonder hem zouden we in Kraainem geen carnaval vieren. Hij was erbij toen de eerste Raad van Elf werd opgericht. Hij werd de 3de voorzitter van het carnavalscomité. Het is de man die de verkiezingsshows bedacht en ook menig man en vrouw overtuigde om zich kandidaat Prins of Prinses carnaval te stellen. Hij wist ons te motiveren alles te geven voor het Kraainemse carnaval, maar was tevens een strenge voorzitter. Ook de herstart in 2000 was grotendeels zijn werk. Helaas moest hij om gezondheidsredenen na 2008 het carnavalscomité verlaten. In 2004 werd hij Prins carnaval van Kraainem Zijne Zotheid Willy II, maar voor ieder van ons is en blijft hij "Onze Commandeur" Willy Deswert.

Beste vrienden van de Kraainemse carnaval, bij de voorbereiding van deze tentoonstelling viel het me op dat we al die jaren heel veel plezier gemaakt hebben en dat we wat hebben afgelachen. En wie kan er tegen plezier maken zijn? En is het niet door samen plezier te maken en te lachen dat er vriendschappen ontstaan?

Ik wil dan ook graag afsluiten met onze enige echte Kraainemse carnavalsyell:

AS W'ER ZEN ZEMMER !

*Prins Odul alias Ludo Vangerven
Secretaris Carnafolk
Provinciaal Secretaris FEN Vlaams-Brabant*



Orde van de Baksteen uit Steendorp

Steendorp is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Temse. In de volksmond wordt Steendorp meestal "het Gelaeg" genoemd. Economisch was het dorp, en we gaan dan terug tot de 16de eeuw, erg gerelateerd aan klei-ontginning. In die mate zelfs dat het in de 18de eeuw een jaarlijkse baksteenproductie kende van maar liefst 900 miljoen stuks. Deze historische link kunnen we ook terugvinden in de naam van de plaatselijke carnavalvereniging; de Orde van de Baksteen.



Een beetje geschiedenis

Sinds mensenheugenis viert men op 't Gelaeg carnaval, wat telkenjare hevige uitbarstingen van vrolijkheid en uitgelatenheid teweegbrengt. De oorsprong ervan is niet te achterhalen. De oudste inwoners hebben de viering gekend en er ook over horen spreken.

Wellicht is het afkomstig van Rupelmonde. Wat hiervoor pleit, is het feit dat het er op identieke wijze plaatsvindt, terwijl andere naburige gemeenten deze carnaval tot voor kort totaal ontbeerden. Het zou erop wijzen dat deze viering onder impuls van de schippersbevolking ontstond, want andere overeenkomsten dan dat het belangrijkste percentage van de bevolking de schippersstiel beoefende, zijn ons van deze twee gemeenten niet bekend.

Wat nog pleit voor deze veronderstelling was de massale deelname van schippers aan deze carnavalsvieringen. Niet alleen trachtten deze hun reizen zodanig te regelen dat ze op de zondag voor Aswoensdag te Steendorp verbleven. Er waren zelfs schippers die slechts eens per jaar het dorp aandeden, en dit op carnaval.

Dit alles wil niet zeggen dat de deelname tot een bepaalde stand of klasse zou beperkt worden. Praktisch iedere Gelaegenaar is met carnaval in een feestroes. In de vroegere

periode was het grootste deel van de inwoners zeker niet bemiddeld. Vandaar dat zij met flanellen lakens een clownspak ontwierpen. Dit clownspak en een masker waren de belangrijkste attributen van de vroegere Gelaegse carnavalsvierder.

Ontstaan van de Orde van de Baksteen

1977: De fusie van de gemeenten was nog maar juist verwerkt en Steendorp was een deelgemeente van Temse geworden.

In het najaar van 1977 zaten op een avond Erik Felix en Marc Claus aan de toog van café "het Centrum". Aangezien de carnavalsviering in het dorp sterk aan het afzwakken was, vond Erik dat er iets moest gebeuren.

Alle verenigingen van het dorp werden dan ook uitgenodigd in de vergaderzaal van het gemeentehuis en de Orde van de Baksteen werd boven de doopvont gehouden.

Het eerste jaar was er één van zwoegen en zweten... niemand had namelijk ervaring in het organiseren van een carnavalsviering. Ze hadden gelukkig hulp van bevriende comités uit de naburige gemeenten Tielrode en Elversele.

Ondertussen viert de Orde van de Baksteen haar 42ste verjaardag. Wat hun carnavalsstoet betreft, mogen ze er prat op gaan dat de deelnemende groepen bijna uitsluitend uit de eigen gemeente zijn. Vijf dagen lang wordt er carnaval gevierd en op woensdag

bezoekt het comité traditioneel de brouwerij Bosteels in Buggenhout om het feest in stijl af te sluiten.



Prinses & Keizer

Prinses Shauni I (Scheltens) is 23 jaar en werkt als bediende bij Bpost. Haar voorname hobby is carnaval vieren. Ze was vroeger lid van KV De Fuivers, maar is sinds het ontstaan van KV Oekandanou naar deze vereniging overgestapt. Ze was 3 maal eredame van Prins Roy.

Keizer Roy I (Meersman) wist van zijn bijberoep zijn hoofdberoep te maken en is thans zelfstandig klusser. Als fervent wielrenner is hij lid van WTC Barsele. Daarnaast is hij ook een carnavalist in hart en nieren. Tot vorig jaar was hij lid van KV Den Blok, maar bij het ter ziele gaan van deze vereniging sloot hij zich aan bij KV Oekandanou. Roy



was eerder al prins carnaval van Steendorp tijdens de seizoenen 2015, 2016 en 2018. Hij treedt nu dus toe toe tot het vermaarde Keizers- en Keizerinbastion van Steendorp carnaval. Hij is de 10de Keizer carnaval van Steendorp. Zijn voorgangers waren Keizer Pierre I, Walter I, Karel I, Walter II, Chris I, Davy I, Wim I, Thomas I en keizerin Brigitte I. Er is in Steendorp bovendien een ex aequo wat betreft het aantal prinsen en prinsessen en keizers en keizerinnen, en dit ook per

geslacht. Er zijn 9 prinsen en 1 prinses, alsook 9 keizers en 1 keizerin.

Roy en Shauni traden op 1 september 2018 in het huwelijk en in 2019 deden ze er nog een schepje bovenop, bovendien iets wat vrij uniek is in het carnavalsgebeuren. Namelijk dat de echtgenoot aangesteld wordt als Keizer Carnaval en de echtgenote als Prinses Carnaval. Ondertussen is er bovendien ook een carnavaleske spruit op komst!

I (1x11), Keizer Wim I (1x11), Prins Walter II (2x11) en Prins Walter I (3x11).

Ost Marc

Voorzitter Orde van de Baksteen vzw



Nieuwe prinsenwagens

Op zaterdag 23 februari werd de nieuwe prinsenwagen gedoopt. Deze werd gebouwd door Keizer Wim I en Keizer Thomas I, uiteraard bijgestaan door de andere leden van het comité. De naam van de vereniging "Orde van de Baksteen" was de inspiratie voor het ontwerp ervan.

Speciaal zijn ook de verschillende kaders die zich achteraan de wagen bevinden. Door middel van deze kaders zullen de huidige en jubilerende Prinsen, Prinsessen, Keizers en Keizerinnen gevierd worden. Dit jaar stonden volgende personen in de kijker: Prinses Shauni I, Keizer Roy I, Prins Thomas



verhuur van carnavalswagens

CV DE NAOMIEKES vzw

0485 91 16 96 - bertrand.chretien@telenet.be

partytafels



voor al uw activiteiten



44 jaar kindercarnaval met de Knullen

Nadat de Mechelse carnavalsvereniging Gilde De Knullen vorig jaar reeds haar 4x11-jarig jubileum vierde, was het dit jaar de beurt aan het kindercarnaval om feest te vieren. Het is voor de 44ste maal dat dit kinderfeest plaats heeft gevonden. We schrijven 1976 wanneer de carnavalsvereniging het initiatief neemt om jaarlijks een kindercarnavalsfeest in te richten met de medewerking van het Mechelse stadsbestuur.



Nergens in de stad Mechelen bestond er in die periode een activiteit voor de kinderen om carnaval te vieren. Carnavalsvereniging Gilde De Knullen was dan ook de eerste gilde die het initiatief nam en het aandurfde om met medewerking van het Mechelse stadsbestuur een kindercarnavalsfeest in te richten. Op carnavalszondag 29 februari 1976 had in de Oude Stadsfeestzaal het eerste Mechelse kindercarnavalbal plaats met als hoogtepunt de verkiezing van de eerste Jeugdprins en Jeugdprinses van de stad Mechelen. Daar de Gilde De Maneblussers, als eerste Mechelse carnavalsvereniging, de eer had om de stadprins te mogen kiezen, werd door de Gilde De Knullen de vraag gesteld om het jeugdprinsenvaar van de stad te mogen verkiezen. Deze toelating kwam er van het stadsbestuur en Rudi I van de Gilde Hanswijk de Bercht en Katleen I van de Gilde de Knullen mochten als eersten deze titel achter hun naam schrijven. Dit eerste kindercarnavalsfeest werd meteen een overdonderend succes. Meer dan 400 verklede kinderen waren op het carnavalsfeest aanwezig. Onder hen werden niet minder dan 40 dagreizen naar het pretpark De Efteling verloot. Dit was de aanzet van een nieuwe traditie.

Ondertussen zijn we 44 jaar verder en staat dit kinderfeest nog steeds jaarlijks op de kalender. Dit jaar vond het kindercarnaval plaats op zondag 17 februari in zaal De Loods. De organisatie gebeurde onder de auspiciën van de stad Mechelen en met medewerking van Mechelen Kinderstad.

Mede door het eerste zonnige weekend was er dit jaar een iets geringere opkomst, maar

dit kon de feestvreugde niet temperen. Het werd een vreugdevol feest voor de kinderen en iedereen werd nog verrast door een gastoptreden. Met spel, goochelen, dans en muziek zorgde clown Michael samen met Jordy en hun 'De Toeternitoe Show' voor de animatie tijdens deze namiddag. Verder waren er optredens van de Toengelse dans-mariekes en deze van de Gilde De Maneblussers. De kinderen konden eveneens hun gezichtje laten schminken aan de schminkstand, voorzien door Mechelen Kinderstad. Ook de Mechelse kindermascotte Rommy was van de partij.

Op het einde van het carnavalsfeest werden de Jeugdprins en Jeugdprinses 2019 van de stad Mechelen officieel aangesteld. Voor 2019 zijn dit de 12-jarige Milan De Nijn en de 10-jarige Kiara Aerts. Bij deze gelegenheid werd de Gilde De Knullen door het provinciale FEN-bestuur eveneens gehuldigd voor hun 4x11-jarig lidmaatschap bij FEN Vlaanderen.

Om het 44-jarig jubileum extra in de kijker te plaatsen, werd er een kleurwedstrijd georganiseerd waarbij enkel mooie prijzen te winnen waren. Deze prijzen werden tijdens de krokusvakantie in het Speelgoedmuseum uitgereikt door het Jeugdprinsenvaar.

Een onverwachte wending tijdens het

officiële gedeelte was het moment waarop clown Michael de voorzitter Keizer Jean het zwijgen oplegde door hem de microfoon te ontnemen. Hierop werd Jean door zijn medebestuurleden in de bloemetjes gezet voor zijn 20-jarig voorzitterschap. Het was voor hem dan ook even een emotioneel ogenblik dat hij niet verwacht had.

Een beetje een domper op de feestvreugde van het nieuw aangestelde Jeugdprinsenvaar was de bekendmaking dat de geplande carnavalstoet van 24 maart in Mechelen niet zou plaatsvinden. Het Mechels Karnaval Komitee had namelijk besloten, om organisatorische redenen, de stoet dit jaar af te gelasten. Het jeugdprinsenvaar zal zich dan ook dit jaar niet in eigen stad kunnen presenteren. Met argusogen wordt er uitgekeken naar wat de toekomst zal brengen voor het Mechelse carnavalsgebeuren.

Jean Aerts
Gilde De Knullen



JOJOE

DE SPECIALIST VOOR **ROOD GEEL GROEN** STROOMMATERIAAL



JOJOE bvba
Europark 11
3620 Lanaken
www.jojoe.be

Marion Hoop Design



www.marionhoopdesign.nl

+31-(0)46452731

Foamverkoop + Webshop + Ontwerp + Snijden
Workshops + zelf maken door de groep met patroon
Carnaval en Theater

Foniëlsweg 8 6151 EJ Munstergeleen
info@marionhoopdesign.nl

LAARZEN LAARZEN
HOEDJES HOEDJES
PRINSELAARZEN
PRUIKEN PRUIKEN
RAAD VAN ELF S
PANTY'S PANTY'S
HANDSCHOENEN
UNIFORMSCHOEN
FAZANTENVEREN
PLUIMEN PLUIME
LICHTGEWICHTLA



VAN BEERS B.V.

Engelsestraat 6, 5171 DW Kaatsheuvel • NL
T: (0416) 27 22 54 • E: info@vanbeersbv.nl
Internet: www.vanbeersbv.nl

DANSMARIETJES

Een aantal bedenkingen...

We zijn ondertussen in de maand april en de laatste carnavalsoptochten van het seizoen 2019 zijn ondertussen gepasseerd, op een mogelijk uitgestelde stoet na. Hopelijk heeft iedereen zich goed geamuseerd tijdens de vele optochten die door het Vlaamse land trokken. Ondanks het plezier dat ik zelf gehad heb tijdens en na de carnavalstoeten, zou ik toch even een aantal persoonlijke bedenkingen willen uiten.

We hebben als carnavalisten iets bijzonder moois in onze handen, namelijk het carnaval dat ons allen zo dierbaar is; het toppunt van volkscultuur pur sang. Het carnaval wordt beleefd en gevierd volgens ongeschreven regels en wetmatigheden, wat zich vanzelfsprekend uit in verschillende gebruiken en tradities, wat het carnaval dan ook net zo rijk en mooi maakt. Toch zijn er een aantal karakteristieke eigenschappen die we in het achterhoofd moeten houden. Ze zijn misschien niet afdwingbaar, maar horen wel bij de carnavaltraditie.

Zo begint het carnaval officieel op 11 november om 11.11 uur. Dat er voor die datum reeds carnavalsactiviteiten georganiseerd worden, is daarom niet zorgwekkend, want iedereen zoekt een datum waarop er zo weinig mogelijk andere activiteiten gepland zijn. Idem voor wat betreft carnavalstoeten na Pasen, al kan een uitgestelde stoet hierop natuurlijk een uitzondering zijn. Probeer het actieve carnaval seizoen dan ook zoveel tot deze periode te beperken.

Daarnaast is het ook belangrijk dat carnavalisten zich gedragen naar de geest van het woord. We worden in de media, ... vaak afgeschilderd als dronkenlappen, ... maar tot scha en schande moeten we vaststellen dat ook heel wat 'carnavallisten' bijdragen aan dit foutieve beeld. Een carnavalstoet wordt ingericht om toeschouwers te lokken en deze toeschouwers wat te bieden. Het is niet de bedoeling dat groepen enkel zichzelf entertainen en dat carnavalwagens rijdende bruine kroegen zijn, waar buitensporig aan alcoholconsump-

tie gedaan wordt en waarvan het leeggoed (plastic, blikjes, ...) veelal achterblijft op het openbaar domein. Ik zag met eigen ogen stoetbegeleiders van een wagen het leeggoed oprapen dat eigen groepsleden gewoon op de grond gooiden. Het kan toch ook rechtstreeks in een vuilzak geworpen worden?

De wagens lijken geregeld ook op rijdende discobars, waarbij anderzijds wel opvalt dat er toch heel wat carnavalisten zijn die

aan podia en op tribunes toeschouwers veelal werkelijk bekogeld vanop de carnavalwagens, Dat is toch ook niet meer van deze tijd?

Als we willen dat ons carnaval gewaardeerd en gerespecteerd wordt, moeten we vast en zeker niet zomaar tradities en gebruiken overboord gooien, integendeel, maar we moeten ze wel in het achterhoofd houden en ze op een correcte manier invullen. Dat tradities en gebruiken in de loop der jaren

wijzigingen ondergaan, dat is van alle tijden en we moeten dan ook durven nadenken over hoe we carnaval kunnen blijven vieren in de toekomst, zonder dat we in één of ander keurslijf gedwongen worden. Als federatie willen we als gesprekspartner en belangenverdediger onze taak opnemen in deze materie, maar het is ook aan elke individuele carnavalist om de daad bij het woord te voegen en de mensen die zich onder het mom van carnaval willen begeven aan buitensporigheden, te weren uit het carnaval. Op dat vlak doet het goed om vast te stellen dat verenigingen en stoet-

organisatoren zich verenigen en onderling afspraken maken in verband met bepaalde gebruiken en vereisten waaraan deelnemers van stoeten bijvoorbeeld moeten voldoen. Dit is een stap in de goede richting en kent hopelijk nog vervolg.

Laten we hopen dat het gezond verstand mag zegevieren en we samen kunnen verderwerken aan de uitbouw van het carnaval!

*Luc Van Dyck
Ondervoorzitter - Materiaalmeester*



oordopjes dragen. Waarom moet die muziek zo ontzettend hard staan? Kan men niet gewoon voor echte carnavalmuziek kiezen die op een aanvaardbaar geluidsniveau afgespeeld wordt?

Het werpen van snoep en confetti hoort ook onlosmakelijk bij het carnaval. We merken dat deze traditie op de helling staat in heel wat steden en gemeenten, maar zelf dienen we ook vast te stellen dat de manier waarop met snoep en/of confetti geworpen wordt ook vele vragen oproept. Zo worden

BELANGRIJKE INFORMATIE



- Buiten het traject van een carnavalstoet is het **NIET TOEGELATEN** dat er zich personen op de carnavalwagen bevinden. Enkel tijdens het traject van de stoet zelf mag dit! Verplaatsingen naar het vertrek, de stalplaats, ... mogen dus niet gebeuren als er personen op de wagen aanwezig zijn!

- Onze FEN-commissarissen staan steeds ten dienste van de carnavalverenigingen en doen dit op vrijwillige basis. Ze staan dus zelf in voor de kosten die ze in de loop van het carnavalseizoen maken. We willen al onze carnavalverenigingen vereren met een bezoekje en geregeld zijn dit meerdere bezoeken op één avond. Weet dan ook dat er voor de gebruikelijke activiteiten van de verenigingen door de FEN-commissarissen **GEEN TOEGANGSGELDEN** betaald worden.

De grootste, beste, snelste en
meest bescheiden van BE en NL



FEESTKLEDING365

Keuze uit meer dan 100.000 carnavalsartikelen
Speciale contactpersoon voor carnavalsverenigingen

Standaard groepskorting tot wel 25%

Neem contact op voor de sponsormogelijkheden!

www.feestkleding365.be

info@feestkleding365.be 03 – 304 8212



Skins-Pins/Medals

Een jong design team ter uw beschikking.

*(Logo's, affiches, productie pins en medailles, website design en
hosting, wagenbeschildering en workshops, body-modification)*

Kwaliteit gegarandeerd.



skins-bodyart.com/pins-medals

skins.bodyart@gmail.com

(+32) 011 96 18 01

Astridlaan 243, 3900 Overpelt

Eerste Euregionale Carnavalbeurs

FEN Limburg organiseerde met 26 jaar lang de Artiesenavond, waar artiesten de kans kregen om zich te presenteren aan de carnavalsverenigingen in hun zoektocht naar artiesten voor zittingen, bals, Ondanks de geleverde inspanningen vanwege FEN en de artiesten, nam de belangstelling echter jaar na jaar af. Er werd dan ook besloten om een sabbatjaar in te lassen en even te bezinnen over de toekomst van de Artiestenavond, of mogelijk te kiezen voor een nieuw concept. Uiteindelijk werd de knoop doorgemaakt en werd er besloten om het over een heel andere boeg te gooien. Met fierheid presenteren we dan ook de eerste euregionale carnavalsbeurs, dewelke zal plaatsvinden op 28 en 29 september 2019 in en rond het Gemeenschapscentrum 'De Zille' te Ham (Limburg).

Deze euregionale carnavalbeurs wordt een gezellige tweedaagse happening, waar voor ieder wat wils te vinden is.

Verscheidene standhouders inzake carnavalsartikelen (medailles, kostumering, snoepgoed, wagenbouw/verhuur...) komen een stand bemannen en hun diensten en producten tonen aan de bezoekers.

Tevens zullen er door Bram Buytaert, een gerenommeerde Oost-Vlaamse isomokunstenaar, demonstraties isomobewerking

gegeven worden.

Uiteraard mag muziek niet ontbreken op een carnavalstweedaagse als deze beurs. Daarom bieden wij - net als in het verleden bij onze Artiestenavond - dan ook een podium aan artiesten die zich willen presenteren aan de bezoekers. Dit is ook weer handig als men op zoek is naar nieuwe carnavalsartiesten voor het komende carnavalseizoen.

Ook onze carnavalisten krijgen er natuurlijk hun plek in de vorm van een ruilbeurs voor

verzamelaars van jaarorden/medailles en speldjes.

Meer informatie over onze tweedaagse kan u terugvinden op de facebookpagina van FEN Vlaanderen of voor vragen in verband met de beurs kan u steeds terecht bij Glenn Bellinkx, provinciaal commissaris FEN Limburg (glenn.bellinkx@hotmail.com).

De toegang voor de bezoekers tijdens deze tweedaagse is gratis!

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA !

EUREGIONALE
CARNIVALBEURS
28 & 29 SEPTEMBER 2019 | HAM (BELGIË)



28 & 29 september 2019

“De Zille” - Kwaadmechelen

DIVERSE STANDHOUDERS: SNOEPGOED, MEDAILLES, KOSTUMERING, ...

WAGENBOUWERS / VERHUURDERS - DEMONSTRATIES

EEN RUILBEURS VOOR MEDAILLES & SPELDJES - OPTREDENS VAN ARTIESTEN

EEN ORGANISATIE VAN FEN VLAANDEREN

INFO VOOR BEZOEKERS EN DEELNEMERS: GLENN.BELLINKX@HOTMAIL.COM

Diverse wagens te huur



**Communicatie kan
in het Nederlands**

Thema: Après-Ski hut



Thema: Alhorn

Contactadres : K.V. 2000

Niks Leo - Rue de Vivier, 4 - 4851 Gemmenich

Tel.: 087/78 69 35

1095/261011

Te huur

Diverse carnavalswagens. Carnavalwagen (zie foto) theme "Ro-meins/Egyptisch". Heel veel plaats om een bergruimte te voorzien en plaats om boxen te zetten.

Te koop

Carnavalskledij. Verschillende thema's. Moeten weg voor nieuwe collectie. Eskimo's of ijstijd, clowns of pierrot, duivels en duivelinnen, tiroler, piraten, markiezen in echt leder, verschillende soldaten enz



Contactadres : De Biersussen - Balen

Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen

GSM: 0494/13 11 99 - **E-mail:** michel@debiersussen.be

0771/260914

0771/280815

Te huur

Diverse carnavalwagens



Te koop

Polyester en doek om wagens en poppen te maken of te herstellen

Contactadres : C.V. De Naomiekies

Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren

Tel.: 012/23 27 28 - **GSM:** 0485/91 16 96

0894/150208

Te huur

Carnivalwagen "Asterix en Obelix" - foto 1.

Carnivalwagen "Den Duvel" - foto 2.



Contactadres : De Muzelmennekes - Uikhoven

Kellens Vera - Populierenlaan 85 - 3621 Rekem

GSM: 0476/50 32 52 - 0476/08 15 97

Email: vera.kellens@hotmail.com

0677/260911

Te huur

6 prachtige praalwagens te huur met veel plaats. De meesten zijn voorzien van wc en verlichting. Voor meer info, beschikbaarheid en prijs zie www.lillhermeulewiekers.be of 0473/34 13 74



Regenboogwagen

Contactadres : De Liller Meulewiekers - Sint-Huibrechts-Lille

T. Vanendert - Lindestraat 17 - 3910 Neerpelt

GSM: 0496/78 01 48 - **E-mail:** lillhermeulewiekers@gmail.com

1952/030418



Na 3 edities worden de zoekertjes niet meer opgenomen in de gazet van de carnavalist.

Wenst u de advertentie toch te behouden, dan dient u ons dit zelf te melden.

Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden, willen we u ook vragen om dit te melden.

Alle zoekertjes (met meer toelichting en foto's) zijn ook terug te vinden op onze website!

www.fenvlaanderen.be

Te koop

Praalwagen met kostuums (37 stuks). Thema circus. Kassa en grote tractor met papieren en plateau zijn te koop. Meer foto's te vinden op de facebookpagina. Prijs overeen te komen.



Contactadres : PUB - Merelbeke
Kirsten Deboscher - Kloosterstraat 35 - 9750 Zingem
GSM: 0476/29 79 92 - **E-mail:** kirstendeboscher@hotmail.com

0704/160419

Te koop

Verschillende carnavalspoppen te koop. Prijs overeen te komen. Voor meer info stuur gerust een e-mail.



Contactadres : Tes Allemol Iet - Dendermonde
Kevin Van Blijenbergh - Gasthuisstraat 38 - 9200 Dendermonde
GSM: 0474/50 96 17 - **E-mail:** gracykeuh_18@hotmail.com

2028/150419

Te koop

Kleurrijke kostuums: 14 dameskostuums (rok, jas, hoed en boa), 10 herenkostuums (broek, jas en hoed), 2 jongenskostuums (broek, jas en hoed). € 60,00 voor een volledig kostuum.



Contactadres : De Toetuile - Sint-Truiden
Vanesse Peerenbooms - Runkelenstraat 14a - 3440 Zoutleeuw
GSM: 0475/90 27 10 - **E-mail:** peerenboomsvanessa@gmail.com

1476/100419

Te koop

Carnavalkledij thema Robin Hood. € 300,00. Zowel voor vrouwen, mannen als kids. Inclusief zwaarden.



Contactadres : De Jukeboxkes - Sint-Gillis-Waas
Jessica Fabry - Kemzeke Dorp 7 bus 1 - 9190 Kemzeke
GSM: 0478/61 24 29 - **E-mail:** jeskefabry@hotmail.com

1829/100419

Te koop

Volledig opbouw van wagen en 21 kostuums (broek, vest, gekleurde kraag en hoed met verlichting)



Contactadres : Steek Zu Nou Nie - Lokeren
Bjorn Van De Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - **E-mail:** bjorn.vdv@hotmail.com

1329/040419

Te koop

34 kostuums te koop waarvan 25 volwassenen en 9 kids (5-10 jaar). Thema: wij draaien nog mee (fabriek).



Contactadres : Schief Rechtendeur - Kastel
Sarah Van den Broeck - Broekstraat 108c - 9220 Hamme
E-mail: cv.schiefrechtendeur@gmail.com

0993/030419

Te koop

Carnavalwagen te koop.



Contactadres : De Feestvierders Grimde - Tienen
Turrion Glenn - Leuvensesteenweg 161/4 - 3300 Tienen
GSM: 0470/57 58 65 - **E-mail:** turrionglenn@hotmail.com

1985/280319

Te koop

Isomo poppen thema Napoleon. Grote Napoleon, ronddraaiend rad, 2 beweegbare paarden, 2 kanonnen, 2 gokkasten en 4 kleine soldatenkoppen.



Contactadres : De Barielgangers - Halle
Walravens David - Exaerdestraat 105 - 1501 Buizingen
GSM: 0499/90 12 89 - **E-mail:** david.walravens@hotmail.be

1571/280319

Te koop

Gestrand piratenschip in 3 delen (2x6m en 1x4m). Papegaai op piston die naar boven en beneden kan. 1ste wagen plaats voor 3 personen, tweede en derde wagen voor 1 persoon. 32 mooi piratenbouwen kostuums.



Contactadres : De Moesjkes - Meerbeke
Els Michiels - Nieuwstraat 33 - 9400 Meerbeke
E-mail: de.moesjkes@telenet.be

1761/260319

Te koop

Zeepaardjes te koop. Ze zijn 1,7 meter hoog en worden afzonderlijk verkocht.



Contactadres : Bjein Swanjee - Aalst
Koen Van Acker - Stefaan De Jonghestraat 11/1 - 9300 Aalst
GSM: 0478/79 33 32 - **E-mail:** koen_van_acker@hotmail.com

1820/220319

Te koop

20 foam accordeons te koop met harnas.



Contactadres : Vriest opt Gemak - Ninove
Tommy Van der Haegen - Rode Kruisstraat 19 - 9400 Ninove
GSM: 0492/46 78 56 - **E-mail:** vanderhaegen.tommy@gmail.com

2009/210319

Te koop

Praalwagen, kostuums, hoeden en toebehoren. Thema: kermis carnaval Ninove 2019.



Contactadres : De Draujvers - Ninove
Francesca Tempesta - Lindenbergstraat 27 - 9400 Ninove
GSM: 0476/31 96 37 - **E-mail:** fran_vmt@hotmail.com

1831/150319

Te koop

1. +/- 30-tal pakken thema diep in de zee, neptunus e.a. met ingebouwde verlichting, pruiken en drietanden. Liefst in 1 lot verkocht.
2. Twee carnavalwagens met speciale kooien (ingeb. liften en LED), 2 x overbouw tractor. 40 bijpassende kostuums.



Contactadres : De Spetsers - Zottegem
Jo Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - **E-mail:** jo.persoons@telenet.be

1394/130319

Te koop

20-tal kostuums, hoofddeksels en bijpassende attributen - diverse onderdelen isomo opbouw carnavalwagen: hoge boog met brandende kaarsen, diverse aztekenbeelden, mega doodshoofd met grote dampende sigaar, extra brandende kaarsen indien interesse.



Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sjikkestikken@hotmail.com

1138/110319

Te huur

Zeer degelijke trappenwagen: lengte 12 meter, hoogte 3,4 meter. Voorzien van brandblusapparaat, herentoilet, mogelijkheid tot damestoilet. Kleine remorque voor generator, dj-stand op het hoogste punt. Veel bergruimte. Plaats voor 40 personen.



Contactadres : De Ouwprinsse - Oudsbergen
Raf Garzon - Oude Asserweg 28 - 3660 Oudsbergen
E-mail: rafgarzon@gmail.com

1880/110319

Te koop

Carnavalwagen thema clowns te koop. In zeer goede staat met deftig onderstel. Er zijn verschillende beweegbare delen.



Contactadres : De Klungelere - Lanaken
Jens Houben - Postweg 58 - 3620 Lanaken
GSM: 0471/44 44 39 - **E-mail:** jens_houben@hotmail.com

1690/100319

Te koop

Carnavalwagen + kostuums. Opbouw voor 3 wagens met veel bergruimte. Grote delen in hout. Grote trommel (incl verlichting) - 2 xylofonen - platenspeler - grammofoon - piano - accordeon - ... Kostuums 25 stuks + foam hoed + verlichting (18 volwassenen en 7 kids).



Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - **E-mail:** jorgen@degrande-debruyne.be

1328/090319

Te koop

Carnavalwagen Aalst te koop thema parodie op de ribbikesrestaurants (of meer algemeen: varkens). Bestaat uit twee delen. Meer informatie op de website van FEN Vlaanderen



Contactadres : Lossendeirdeveirdeir - Aalst
Dimitri Van Hecke - De Kavée 10 - 1790 Hekelgem
GSM: 0478/48 03 81 - **E-mail:** dimiri.van.hecke@telenet.be

1723/070319

Te koop

Carnavalwagen thema Lucky Luke opgebouwd in hout, voorzien van verlichting. In prima staat. Wagen te koop met opbouw en jolly jumper paard. Plaats voor personen op de wagen en opbergruimte.



Contactadres : De Kettermuitsvrienden - Tielrode
Frederik De Wilde - Warme Nauwstraat 27 - 9170 Sint-Gillis-Waas
GSM: 0477/88 46 29 - **E-mail:** info@fruitbedrijf aroma.be

1203/030319

Te koop

Praalwagen te koop. Thema: Disco Fever. Bestaande uit een trekker met bovenbouw en aanhangwagen met opbouw. Eventueel bijhorende kostuums, extra jukebox en verlichting. Lengte 15 meter, hoogte 4 meter en breedte 3,20m. Beschikbaar vanaf 1 juli 2019.



Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
Gunther Hulstaert - Langestraat 4 - 9620 Zottegem
GSM: 0476/50 07 05 - **E-mail:** gunther.hulstaert1@telenet.be

0636/290119

Te koop

2-delige carnavalswagen met bijhorende kostuums. Onderstel achterste wagen inbegrepen. Trekker is niet inbegrepen, enkel bovenbouw. Draak kan van links naar rechts en omhoog en naar beneden. Kostuums met verlichting.



Contactadres : De Sotten - Zottegem
Bart Beké - Engelstraat 47 - 9620 Zottegem
GSM: 0477/63 77 19 - **E-mail:** bart@desotten.be

0066/230119

Te koop

Carnavalwagen en kostuums. 2 olifanten waarin 2 personen met kostuum kunnen plaatsnemen, met onderstel, de koppen kunnen manueel bewegen. L 6,5m, B 2,5m, H 4,15m. Alsook 38 bijpassende kostuums met verlichting.



Contactadres : De Snoopy's - Zottegem
Nico Verstuyft - Merebaaistraat 1a - 9860 Oosterzele
GSM: 0496/57 66 50 - **E-mail:** zkvdessnoopys@gmail.com

1441/080119

Te koop

Polyester thema Halloween. Het is één pakket en wordt niet per stuk verkocht. Prijs 250 euro. 4 heksenketels, 4 vleermuizen, 4 pompoenen, 4 spoken (hoofd) en 4 spoken (volledig)



Contactadres : Kiekebos - Molenbeek-Wersbeek
Tom Van Loon - Halensebaan 30 - 3461 Molenbeek-Wersbeek
GSM: 0495/65 01 18 - **E-mail:** cvkieebos1@outlook.com

1857/030119

Te koop

Carnavalswagen te koop die vorig seizoen volledig herschilderd werd. Nieuwe as achteraan, dubbele as, banden vervangen. Prijs bespreekbaar. Lengte 13m, hoogte 3,80m, breedte 2,4m.



Contactadres : De Pleziermakers - Leuven
Cindy Janssens - Dunberg 71 - 3210 Lubbeek
GSM: 0496/515437 - **E-mail:** depleziermakers.cindy@hotmail.com

1681/090618

Te koop

Carnavalswagen onderdelen en kostuums.
Onderdelen van de wagen zijn beschikbaar en ook de kostuums.
Zowel voor volwassenen als kinderen. Prijs bespreekbaar.



1429/271118

Contactadres : De Moesezezen - Moerzeke
Jonas Van Vossole - Veldstraat 97 - 9220 Hamme
GSM: 0477/90 93 76 - **E-mail:** jonas.van.vossole1993@gmail.com

Te koop

Studio 100 figuren: Plop, Samson, Meda Mindy, Bumba, Big, Rox



1766/271118

Contactadres : Amuuze - Ronse
Herwin De Rycke - Savoistraat 90 - 9600 Ronse
E-mail: amuuzeronse@hotmail.com

Te koop

Carnavalwagen in goede staat. Eerste prijs mee gewonnen. Wagen is zelfrijdend, maar kan ook getrokken worden. Heeft 5 motoren die alles aandrijven. Lengte 12m, breedte 3,5m, hoogte 6,5m (4m zonder koppen). Prijs overeen te komen.



1975/191118

Contactadres : Goe Gemengd - Hamont
Davy Weltens - Pachtweg 1 - 3930 Hamont
GSM: 0497/80 03 65 - **E-mail:** davelieke@hotmail.com

Te koop

Politie- en gangsterpakker. Politie: 4 x XL, 6 x L. Gangster: 5 x XL, 3 x L en 4 damespakken.



0091/290918

Contactadres : De Fluiters - Kermt
Willy Asnong - Kannaertstraat 71 - 3512 Stevoort
GSM: 0477/60 33 24 - **E-mail:** suzannevandebergen@hotmail.com

Te koop

Zelfrijdende carnavalwagen met verlichting, opbergplaats en (overdekte) plaats voor DJ. Prijs overeen te komen.



1991/260718

Contactadres : De Dotjes - Willebroek
Dylan Pauwels - Sint-Guibertusplein 11 - 2222 Itegem
GSM: 0470/06 77 32 - **E-mail:** dylanpauwels@gmail.com

Te koop

Wagen van het jaar 2018 te koop. Thema: reclame. Met inflatables. Volledig of deels. Voor meer info en foto's gelieve te bellen of sms'en.



1702/220718

Contactadres : Krejeis vzw - Aalst
Kristof Renneboog - Hogevesten 2b - 9300 Aalst
GSM: 0477/85 62 48 - **E-mail:** kristof.renneboog@telenet.be

Te koop

1. Foam hoeden thema tovenaars. 14 stuks met verlichting. Prijs bespreekbaar.
2. Belarus T25 zonder papieren - in perfecte staat. Nieuwe startmotor en batterij geplaatst.



Contactadres : De Barielgangers - Halle
David Walravens - d'Exaerdestraat 105 - 1501 Buizingen
GSM: 0499/90 12 89 - **E-mail:** david.walravens@hotmail.be

1571/120618 - 190618

Te koop

Carnavalwagen te koop. Verschillende themamogelijkheden.



Contactadres : De Zweitjatte - Ophoven
Helga Sleven - Leustraet 32 - 3640 Kinrooi
GSM: 0494/33 51 49 - **E-mail:** helga.sleven@telenet.be

1681/090618

Te koop

Wagen te koop met thema kasteel en aanhangwagentje voor eventueel stroomgroep op te plaatsen. Prijs: € 1000,00



Contactadres : Kiekebos - Molenbeek-Wersbeek
Tom Van Loon - Halensebaan 30- 3461 Molenbeek-Wersbeek
E-mail: cvkieebos1@outlook.com

1857/310518

Te koop

Schotse kledij, hand gemaakt. Volwassenen 35 stuks (€ 80) en kinderen 5 stuks (€ 40). Rok, speld, vest, hemd, das, hoed, kousen, kousenband, sjaal. Verschillende maten.



Contactadres : Ridders van de Kromme Elleboog - Halen
Linda Swinnen - Tuinwijkstraat 88 - 3450 Geetbets
GSM: 0496/68 16 18 - **E-mail:** linda_swinnen@telenet.be

0104/270518

Te koop

1. Carnavalwagen te koop tegen sterk verlaagde prijs. Stevig onderstel. 8m lang, 3m breed. Er zit een draaiplateau op. Onderstel kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden.
2. Tal van kostuums te koop (piraten, politie, eskimo's). 20-tal kostuums per soort.



Contactadres : De Daffy's - Roeselare
Davy Declercq - Kortemarkstraat 151 - 8820 Torhout
GSM: 0477/80 94 98 - **E-mail:** declercq.davy@hotmail.com

1506/250518 - 220418

Te koop

Praalwagen te koop van carnaval Ninove 2018 (6de plaats groepen met wagen). Prijs overeen te komen.



Contactadres : Van 't Alverdrau Donker nkv - Ninove
Koen Vanopdenbosch - Steenweg 632 - 9470 Denderleeuw
GSM: 0474/45 16 76 - **E-mail:** koenvanopdenbosch@gmail.com

1431/070518

Te koop

1. 44 kostuums met als thema Daltons. In zeer goede staat. Prijs en aantal bespreekbaar.
2. Carnavalwagen met als thema luchthaven. Zeer degelijk onderstel. Ruimte voor stroomgroep, uitwerpmateriaal, wc en discobar. Eventueel ook bijpassende kledij beschikbaar. Prijs overeen te komen.



Contactadres : De Weerelt - Wellen
 Mario Billen - Kukkelbergstraat 50 - 3830 Wellen
GSM: 0497/31 00 87 - **E-mail:** mariobillen@hotmail.com

1055/300418

Te koop

Carnavalwagen te koop. Plaats voor +/- 25 personen. 12 m lang, 3,8 m breed en 4,4 m hoog. Vraagprijs +/- 2100 euro.



Contactadres : Biestig Good Rekem - Rekem
 Jasper Merken - Veldstraat 38 - 3621 Rekem
E-mail: jaspr-merken@hotmail.com

1965/170418

Te koop

Onderstel voor carnavalwagen te koop. 2,9 m breed en 5,4 m lang.



Contactadres : De Sharky's - Steendorp
 Eddy Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
GSM: 0475/56 29 77 - **E-mail:** eddy.vermeulen@telenet.be

1515/140419

Te koop

Twee honden in goede staat. Op één hond kan je zitten. De andere is een halve hond die men kan gebruiken om uit een deur/raam te komen. Ook 2 bloemen met gezicht te koop.



Contactadres : d'Oede Krakers - Ramskapelle
 Kurt Vandecasteele - Heistlaan 353 - 8301 Ramskapelle
E-mail: kurt.vandecasteele2@telenet.be

1824/110418



AANDACHT !



Na 3 edities worden de zoekertjes niet meer opgenomen in de gazet van de carnavalist.

Wenst u de advertentie toch te behouden, dan dient u ons dit zelf te melden.

Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden, willen we u ook vragen om dit te melden.

Alle zoekertjes (met meer toelichting en foto's) zijn ook terug te vinden op onze website!

Het aanleveren van zoekertjes kan heel eenvoudig via de website: onder de rubriek leden, kiest u voor 'stuur zoekertje in'.Zorg dat er steeds duidelijke foto's toegevoegd worden en dat de foto's voldoen aan de vereisten zoals gevraagd, anders kan de aanvraag niet verwerkt worden.

www.fenvlaanderen.be

In Memoriam

Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

De Heer
Frans KERCKHOFS

Lid van Karnavalgilde De Heiknuiters

Weduwnaar van mevrouw José Vanuytsel
Geboren te Meerhout op 18 oktober 1932
Overleden te Genk op 19 februari 2019



De Heer
Gilbert VANOPPEN

Eresecretaris Kon. Orde van 't Klaeverblât

Echtgenoot van mevrouw Monique Droogmans
Geboren te Hasselt op 23 maart 1946
Overleden te Hasselt op 2 maart 2019

De Heer
Dirk BERGER

Voorzitter Orde der Asserbakken

Echtgenoot van mevrouw Veronique Wijnands
Geboren te Genk op 11 juli 1967
Overleden te As op 7 februari 2019



De Heer
Albert VANDERHOYDONK

President en Erevoorzitter Karnamor

Echtgenoot van mevrouw Viviane Van Haezendonck
Geboren te Zonhoven op 3 juli 1941
Overleden te Edegem op 1 februari 2019



De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.

- enkel overlijdensberichten die ons per post of e-mail worden overgemaakt, worden opgenomen in deze rubriek -

EVENTEMENTEN 2020



Carnavalbeurs



28 & 29
september '19
Ham

Try-Out BOL



24 november '19
Zonhoven

FEN'banket



8 december '19
Passendale

Fest der Goedgemutsten



4 januari '20
Gent