

# de gazette van de **carnavalist**



**Buutte-onderwijs Limburg sluit academiejaar af met een bijzonder succesvolle Try-out!**



**De Gilde van Tielebuis uit Diest dook in de archieven**



**Stad Aalst gastheer voor het Feest der Goedgemutsten 2015**

**KARAMELLE  
Freddie**

**Uw discounter voor**

**Strooi goed**



Katers Feld 2 · 41379 Brüggen-Bracht · Duitsland



**Strooigoed voor stoeten  
in België bestelt u bij:**

**JOJOE bvba**

Europark 11, 3620 Lanaken

Dinsdag t/m Zaterdag van 10.30 u – 17.00 u

**Tel. 0486 851240**

**www.jojoe.be**



**www.karamel-freddie.com**



Geachte lezers  
Beste carnavalsvrienden

Het carnavalseizoen 2014-2015 is met veel toeters en bellen op 11 november weer op talloze dorpspleinen en in vele zalen van start gegaan.

Ook mochten we vaststellen dat in verschillende steden en gemeenten de raadszalen opengezet werden om de carnavalsvierders de gelegenheid te bieden om samen met hun burgemeester en schepenen het carnaval nog eens extra in de kijker te zetten. Een feit dat we alleen maar kunnen toejuichen.

Er waren er zelfs bij die het carnaval-seizoen letterlijk en figuurlijk hebben ingeschoten. Kortom, al deze signalen wijzen erop dat we weer een schitterend seizoen tegemoet gaan. Na zeven maanden van rust begon het bij vele carnavalisten te kriebelen en was het moment aangebroken om de pluimen en uniformen uit de kast te halen.

Ook voor F.E.N.-Vlaanderen is het een bijzonder jaar. Onze federatie bestaat dit seizoen immers 4 x 11 jaar.

In 1972 wordt F.E.N. geboren in het Duitse Essen om meteen daarna de eerste voet aan wal te zetten in Limburg. Eén van de stichters en wellicht de enige overlevende persoon die bij deze stichting betrokken was, is Gilbert Opsteyn uit Maasmechelen.

Hij was bij de stichting van de Federatie Europese Narren aanwezig en werd tevens aangesteld als eerste voorzitter voor België.

Vandaag staan we 43 jaar verder in de tijd en is deze gezonde boreling, die de naam Federatie Europese Narren kreeg toegewezen, een flinke volwassen persoon geworden met een ruime bekend-

heid en een grote veelzijdigheid.

Vanaf 1972 kreeg F.E.N.-België de gelegenheid om haar oorspronkelijke doelstelling te verwezenlijken, namelijk om vanuit de federatie een Europese vriendenkring van carnavalisten te ontwikkelen, die bovendien de aangesloten verenigingen op zoveel mogelijk vlakken logistiek zou ondersteunen.

Volgens onze penningmeester Jef Langenaeken, die F.E.N. sinds 1973 heeft leren kennen via zijn vereniging de Ridders van de Katteköp uit Haren, was het achteraf beschouwd een bijzonder boeiende tijd. Er werd met weinig middelen echt pionierswerk verricht zonder dat er internet bestond. Alles verliep nog via de oude vertrouwde post en de vaste telefoon, maar toch werden op dat moment de funderingen gelegd van wat ooit de grootste federatie op gebied van carnaval in Vlaanderen zou worden.

Jawel, F.E.N.-België en nadien F.E.N.-Vlaanderen hebben van bij de start een bestendige groei gekend, zodanig dat we op het einde van dit nieuwe carnavalseizoen ongetwijfeld zullen eindigen met meer dan 600 leden, of wat je een successtory zou kunnen noemen.

Ondertussen heeft F.E.N.-Vlaanderen ook weer een aantal geslaagde activiteiten achter de rug. Eerst mochten we in Zonhoven aanschuiven voor de 20<sup>ste</sup> Try-Out van B.O.L., terwijl Vlierzele dit jaar de gastgemeente was voor ons oergezellige en amusante feestbanket op een winterse zondagnamiddag. Tijdens dit feestbanket maken we ook telkens van de gelegenheid gebruik om enkele mensen, zoals de bestuursleden die ter gelegenheid van de jongste algemene vergadering hun mandaat niet meer verlengden, in de bloemetjes te zetten voor de inzet en het werk dat ze presteerden in dienst van carnaval.

Deze mensen wil ik langs deze weg nogmaals persoonlijk bedanken en ik hoop dat ze nog vele jaren de vriendschapsbanden met onze federatie zullen blijven onderhouden.

Vanaf nu stevenen we recht op ons Feest der Goedgemutsten af, dat zal doorgaan te

Aalst op 3 januari 2015.

De inrichtende vereniging, met name de Prinsencaemere uit Aalst, heeft een lange en intense voorbereiding achter de rug.

Hopelijk zal hun inzet dik beloond worden door de aanwezigheid van de vele carnavalisten uit ons Vlaanderenland.

Ik wil er in dit verband ook nogmaals de aandacht op vestigen dat het Feest der Goedgemutsten, dat voor het eerst doorging op 6 januari 1973, steeds en altijd "het" ledenfeest van onze federatie is geweest, en nog steeds is. Of m.a.w. het feest waarop we alle leden van onze federatie mogen verwachten. Zij doen vaak beroep op F.E.N.-Vlaanderen, maar nu rekent F.E.N.-Vlaanderen op de medewerking van alle leden.

Jaren geleden was het de evidentie zelf dat onze verenigingen jaar na jaar massaal met autocars naar het Feest der Goedgemutsten trokken. Het was voor velen de uitverkoren ontmoetingsplaats om kennis te maken met carnavalisten uit andere provincies. Nieuwe vriendschapsbanden werden gesmeed met verenigingen uit andere delen van Vlaanderen om eens kennis te maken met de tradities en gebruiken aldaar. Wie altijd rond de kerktoeren blijft draaien, zal zijn horizons niet verbreden en verstoken blijven van de wijze waarop verenigingen uit bijvoorbeeld andere provincies het carnaval beleven. Het zal er wellicht een beetje anders aan toegaan, maar precies die verschillen maken carnaval boeiend. Carnaval is immers geen eenheidsworst.

Als ik de evenementenkalender op onze website inkijk, dan moet ik vaststellen dat er nauwelijks activiteiten georganiseerd worden op de datum van 3 januari 2015. Bijgevolg hopen we veel carnavalisten te mogen begroeten op ons ledenfeest in de prachtige Florahallen te Aalst.

Maar eerst staan de kerst- en eindejaarsfeesten nog voor de deur. Ik maak dan ook graag van deze gelegenheid gebruik om iedereen prettige feestdagen toe te wensen.

Jean-Jos Lecoque  
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen

<b>Inhoud</b>			
Voorwoord	3	Column	22
Carnavalsboek Theo Fransen	4	Praktisch info FDG Aalst	23
De Pekkers - Blankenberge	5	Zoekertjes	24
Orde v/d Hofmaarschalken - Halle	6	Necrologie	34
20 <sup>ste</sup> Try-out BOL	7	Beste wensen 2015	36
Camavalsaffiche Vlaams-Brabant	11		
Gilde van Tielebuis - Diest	12	Verantwoordelijke uitgever	
Prinsencaemere Aalst	15	J. LANGENAECEN	
De Boelvaar - Lanaken	21	Broekstraat 5	
		3840 BORGLOON	

# Hét Carnavalsboek Van lentefeest tot festival

**De georganiseerde carnavalsviering van Nederland en Vlaanderen in boekvorm. Het komt zelden voor dat er een boekwerk over carnaval in Nederland en Vlaanderen verschijnt. De laatste keer was 30 jaar geleden. Hét Carnavalsboek werd zaterdag 22 november door de schrijvers Theo Fransen en Sander Mattheijssen voorgesteld te Venlo. In 256 pagina's is de georganiseerde viering beschreven.**



Omstreeks 13.00 uur verzamelden zich delegaties van carnavalsverenigingen en -bonden uit heel Nederland en Vlaanderen bij hotel Wilhelmina in Venlo.



Na een korte borrel en een welkomstwoord door de wethouder van cultuur Jos Teeuwen ging het gezelschap in optocht op weg naar het stadhuis. Hier kreeg burgemeester Scholten van Venlo het eerste exemplaar overhandigd.

Na de officiële presentatie in het stadhuis was er nog een 'afterparty' bij café Hertog van Gelder.

In Hét Carnavalsboek is uitvoerig aandacht besteed aan de viering in alle provincies in Vlaanderen. Iedere gemeente met een viering is beschreven. Daarnaast hebben de meeste organisaties met een optocht uit Vlaanderen meegedaan aan het onderzoek over de toekomst en de vitaliteit

van het feest. Van de 200 aangeschreven verenigingen hebben er 138 gereageerd. De vragenlijst telde 30 vragen en had het karakter van een vitaliteitsmeter. De uitkomsten zijn verwerkt in het slothoofdstuk. Per provincie is vastgesteld hoe de carnaval er voor staat en hoe het aantal verenigingen zich sinds 1982 heeft ontwikkeld (een zogenaamde verlies- en winstrekening) en hoe groot de "carnavalsdichtheid" is. Dankzij deze brede aanpak kon het 'carnavalslandschap' compleet in kaart gebracht worden.

Het boek sluit af met een blik op de toekomst onder meer gebaseerd op een sterkte en zwakte analyse. De auteurs pleiten ervoor dat het feest zijn unieke karakter behoudt en dat verdere carnavalisering van allerlei feesten in de loop van het jaar een bedreiging zijn voor een bijzonder volksfeest.

Hét Carnavalsboek kan mensen inspireren om initiatieven te ontplooiën in hun woonplaats en laat zien dat het niet zo maar een feestje is. De overeenkomst tussen de schrijvers Theo Fransen



en Sander Mattheijssen is dat ze beide begeesterde carnavalisten zijn. Ondanks het leeftijdsverschil van bijna 50 jaar delen ze de overtuiging dat carnaval een volksfeest is, dat met zorg gekoesterd moet worden en voor de toekomst bewaard moet blijven. Het boek is online te koop via [www.hetcarnavalsboek.nl](http://www.hetcarnavalsboek.nl).

Er zijn beslist leden binnen uw vereniging die geïnteresseerd zijn in een dergelijk uniek boek.

Het boek is niet alleen een ware must voor iedere carnavalist; het is ook nog eens een prachtig cadeau voor de feestdagen.



# De Pekkers uit Blankenberge vieren 1 x 11-jarig jubileum

Als je in het binnenland het woord Blankenberge uitspreekt dan denkt iedereen meteen aan zon, zee en strand. Een van de drukst bezochte badsteden van onze Vlaamse kust, maar daarnaast wordt er in Blankenberge, wanneer de strandstoelen nog veilig weggeborgen zitten, al sedert vele jaren ook stevig carnaval gevierd. Een van de verenigingen die daar actief is, namelijk de De Pekkers, mogen dit jaar zelfs 11 kaarsjes uitblazen.



In Blankenberge worden alle muziekgroepen betrokken bij het carnaval. Het was op die wijze dat de straatmuzikanten De Pekkers in 2001 het levenslicht zagen. Dit smaakte echter naar meer en zo ontstond in 2004 de carnavalsvereniging De Pekkers Blankenberge, met als voorzitter Bart De Pauw.

Vanaf het eerste jaar werd er gestart met het bekende "Pekkersbal" dat traditioneel op de vrijdag (een week voor de start van het Blankenbergs carnavalsweekend) doorgaat. Op dit bal wordt ook jaarlijks een prins en/of prinses verkozen. In 2005 werd het prins Michael I, die in 2013 nog stadsprins van Blankenberge was. In 2006 en 2007 was het aan prins Nick I, die vervolgens in 2008 keizer werd. In 2009 werd de eerste prinses Emelly I aangesteld die in 2010 opgevolgd werd door prinses Anneke I.

In 2011 werden er zelfs een prins en een prinses aangesteld, namelijk prins Bompa I en Anneke II, die later in 2012 aangesteld werd als de eerste keizerin van de vereniging.

Tijdens het seizoen 2013 werden het prinses Chantal I en prins Michel I, maar daar bleef het niet bij, want in 2014 werd Chantal voor de tweede keer uitgeroepen tot prinses.

Dit seizoen gaat het Pekkersbal door op vrijdag 6 februari 2015 in zaal Metro te Blankenberge.

Je zou denken dat De Pekkers niets anders doen dan prinsen en prinsessen aanstellen, maar dat klopt niet. Jaarlijks wordt er ook een carnavalswagen gebouwd en dingen zij mee voor de eerste prijs in de Blankenbergse stoet. En jawel, op 19 februari 2012 haalden zij onder groot jolijt de eerste prijs binnen met het thema "Pirates of the Caribbean". Stoeten lopen is trouwens een van hun favoriete bezigheden en dus nemen zij jaarlijks deel aan een tiental stoeten en dit niet alleen in de provincie West-Vlaanderen, maar ook tot ver daarbuiten, zoals in Genk, Putte en Kieldrecht.

Twee jaar geleden is men eveneens gestart met de organisatie van een kinderbal. Tijdens dit feest wordt het best verklede kindje verkozen en krijgt elk kind mooie en



leuke cadeautjes wanneer ze huiswaarts keren. Dit seizoen zal het kinderbal doorgaan op 8 februari 2015 in zaal Metro, vanaf 14u11.

In 2014 werd ceremoniemeester Marc verkozen tot provincieprins Antwerpen, Marc II, terwijl voorzitter Bart verkozen werd tot nationale prins van België, Bart I.

Ondertussen mag de vereniging haar 1x11-jarig jubileum vieren en is het de bedoeling om alles nog eens extra in de bloemetjes te zetten, zoals onder meer een grote prinselijke receptie waar alle carnavalsvrienden uitgenodigd worden waarmee zij nauwe contacten onderhouden. Deze receptie zal doorgaan op zaterdag 7 februari 2015 om 11u11, de dag na het 11de Pekkersbal, in zaal Metro Kerkstraat 157 te Blankenberge.



# Orde van Hofmaarschalken en Hofdames Halle

## 35 carnavalseizoenen en 33 jaar lid van FEN - Vlaanderen

### Van "Orde van de Verloren Prinsen" tot de "Oedelekste Sosjeteit van Halle"

Rond de beginjaren 70 van de vorige eeuw is het idee bij Halattraction, de Halse carnavalsorganisator, ontstaan iets te bouwen dat het "verlies" van de Prinsentitel enigszins goed maakt. Het is ook in die jaren dat de strijd om de zo begeerde Prinsentitel in al zijn hevigheid werd gevoerd. Naar een idee van wijlen President Roland Lauwers werd de titel van Hofmaarschalk en Hofdame ingevoerd.

Deze titel werd gegeven aan de kandidaten prins en prinses die tweede werden in de strijd. Op 19 oktober 1980 hebben de voormalige Hofmaarschalken en Hofdames hun eigen Orde gesticht om de banden met het carnavalsgebeuren niet te verliezen.

rode outfit en niet in de kleur blauw zoals voorheen en ze moesten hun pluimen inleveren.

De Orde van Hofmaarschalken en Hofdames besloot een eigen logo te ontwerpen voor

op hun mantels en heeft afstand gedaan van het getal 11 om hun jubilea te vieren. Zowel de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames evenals hun leden vieren hun jubileum met de veelvouden van tien.

Toen Halattraction een nieuwe stimulans aan de Prins- en



wakker geschud met een groots Detigjere gala-evenement ter gelegenheid van hun 30<sup>ste</sup> verjaardag.

Een Orde die jaren carnaval vierde van aan de zijlijn, stond ineens in de kijker en



In de beginperiode was het de gewoonte en ook de bedoeling dat het Hofmaarschalkenpaar het regerende Prinsenpaar zou vergezellen bij de carnavalsverplichtingen.

Na verloop van tijd kwamen er wat tegenkanten van de andere bestaande Ordes in Halle over het dragen van bijna gelijke kostumering en zeker het dragen van pluimen, wat in de beginjaren van onze Orde de traditie was. In samenspraak met Halattraction werd hiervoor een oplossing gevonden. De Orde van Hofmaarschalken en Hofdames zou gekleed lopen in een

Prinsessenverkiezing gaf en de kandidaten vrij waren om de titel van Hofmaarschalk en Hofdame te aanvaarden, viel de natuurlijke aansluiting stil, waardoor het een paar jaar niet goed ging met de Orde. Tijdens de algemene vergadering van december 2001 beslisten de leden dat indien Halattraction geen garanties kon geven voor nieuwe leden, de Orde zou ophouden te bestaan.

de Orde zou ophouden te bestaan.

Vanaf 2002 stelt de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames hun eigen Hofmaarschalkenpaar voor. Sinds de komst van het nieuw bloed binnen de Orde en de aanstelling van een nieuw bestuur onder leiding van een nieuwe voorzitter, is de Orde uitgegroeid tot een fenomeen in Halle.

In 2010 hebben ze Halle



in het middelpunt van de belangstelling. Vanaf dat moment organiseert de Orde elk jaar een gala-evenement, maar dan ter gelegenheid van de aanstelling van hun nieuwe Hofmaarschalkenpaar. Op 7 februari 2015 vindt het nieuwe gala-evenement plaats in Campus Don Bosco Halle, Lenniksesteenweg 2 te 1500 Halle. Daar laten ze onder andere De zware jongens op u los en een toffe verrassingsact.

Na meer dan 30 jaar zoeken heeft de Orde de juiste weg ingeslagen... Ze promoten carnaval Halle samen met het Prinsenpaar en Halattraction en dit in harmonie met de overige Halse carnavalsordes.



# 20<sup>ste</sup> Try-out van Buutte-onderwijs Limburg met tonpraters op hoog niveau!

Wie zondag 30 november te gast was in het Ontmoetingscentrum Tentakel te Zonhoven, waar BOL uitpakte met de 20ste Try-out, zal het zich achteraf beslist niet beklagd hebben. Vorig jaar stonden er drie nieuwe kandidaat-tonpraters op het podium. Dat hierdoor het algemeen niveau wat lager uitviel dan men normaal verwacht, was begrijpelijk.

Van de drie nieuwe kandidaten van 2013 schreven er zich bij de start van het academiejaar twee opnieuw in en het mag gezegd worden dat hun eerste optredens geen toevalstreffers waren. In tegendeel, hun inschrijving voor het tweede academiejaar had duidelijk zijn vruchten afgeworpen en BOL mag fier zijn dat ze deze nieuwe talenten niet alleen ontdekt hebben, maar ook professioneel begeleid hebben. Het algemeen niveau was stukken beter dan vorig jaar en dat verdient beslist een dikke proficiat aan het BOL-team, met name Roger Schepers, Hubert Maessen en Luc Van Dijk.

Doe zo voort mensen, want we beginnen nu al stilaan uit te kijken naar de jubileumversie in 2016.

Toen de wijzers op het uurwerk 13u33 aangaven, was het moment aangebroken om van start te gaan met de 20ste Try-out van Buutte-onderwijs Limburg (BOL).

Voorzitter Hubert Maessen had ondertussen de bestuursleden van FEN-Vlaanderen achteraan in de zaal opgetrommeld voor een stevige opmars onder de begeleiding van het huisorkest, de blaaskapel "Neet sjoen mèr hel".

De inleiding diende zo kort mogelijk gehouden te worden omdat het programma rijkelijk gevuld was met niet alleen acht tonpraters, maar ook met tal van optredens.

Nadat provinciaal voorzitter Hubert Maessen iedereen welkom had geheten, kreeg nationaal voorzitter Jean-Jos Lecoque de micro toegeschoven om zijn woordje te plaatsen.

Het startschot was gegeven en dus kreeg Roger Schepers, de vaste animator, het woord om het verdere verloop van de namiddag vakkundig aan mekaar te praten en in goede banen te leiden.

Eerst werden de juryleden Wim Gobbels, Gerard Colson, Jos Jaeken, Jan Stultiens en Leo Schepers voorgesteld en zoals het hoort op elke echte carnavalszitting, werd ook de try-out officieel geopend met een gardedans. De dansgroep van dienst, waren de meisjes van de cv De Gaapelpels uit Molenbeersel.

Meteen daarna was het moment aangebroken om de eerste tonprater met het nodige tromgeroffel naar de praatton te begeleiden.

Volgens de loting was het Erik Verheyen uit Rotem die deze keer de spits mocht afbijten. Niet meteen een gemakkelijke opgave, want alhoewel het publiek, of zeg maar de echte liefhebbers van het tonpraten, zich misstilt op het puntje van hun stoel zetten om maximaal te kunnen genieten van het spektakel, zijn de meeste tonpraters toch een beetje bevreesd om als eerste op de bühne te staan. De sfeer zit er immers op dat moment nog niet goed in en het publiek moet als het ware nog een beetje opgewarmd worden.

Hoe dan ook, iemand als Erik Verheyen die al vele jaren in de ton staat, heeft voldoende vakmanschap in huis om dit aan te kunnen.



En jawel, binnen de kortste keren had Erik de zaal al naar zijn hand gezet en werd de ultieme stilte in de zaal meteen doorbroken met lachsalvo's.

Als je weet dat zijn buut de titel "Pantoffelheld" heeft, kan je al meteen raden over wat hij het in zijn nieuwe creatie heeft.

Zijn "madame" is de centrale spilfiguur in het ganse verhaal en hij trakteert het publiek op een diepe en zelfs intieme indruk van zijn huwelijksleven.

Met zijn talent als tonprater, waarbij kledij, gelaatsuitdrukkingen en spreekvaardigheid een belangrijke rol spelen, weet Erik hoe hij het publiek aan zijn lippen moet krijgen.

In alle kalmte doet hij zijn wedervaren met zijn vrouw uit de doeken, zoals o.a. de dag dat zijn vrouw hem er attent op maakt dat ze eerstdaags verjaart en dat ze ondertussen al 25 jaar in het huwelijksbootje zitten en dus wel rekt op een mooi cadeautje. Slim als ze is, geeft ze haar ventje al meteen een tip voor een geschenk dat ze bij die gelegenheid best wel zou willen. Het zou iets groot, zwaar en met veel chromé moeten zijn en het zou in 10 seconden moeten optrekken van 0 tot 150.

Fier als een pauw vroeg hij zijn vrouw 's anderendaags even in de garage te komen kijken naar het duidelijk door haar omschreven cadeau. Kijk schatje, zei Erik, hier staat je geschenk, een prachtige weegschaal die in

één seconde kan optrekken van 0 tot 250 kilo.

Dit was slechts een kleine greep uit het verhaal van Erik. De andere grappige ervaringen zal je te horen krijgen tijdens zijn optredens ergens te lande. Na de buutte van Erik stond één zaak vast: de sfeer in de zaal zat er ondertussen al goed in. Het publiek mocht zich al schrap zetten voor de tweede kandidaat, met name Patrick De Groof uit Eisden. Een eerstejaarsstudent met de creatie "Coppa Belgica".

De titel doet al meteen vermoeden dat het onderwerp waar hij voor koos, iets te maken zou hebben met voetbal. Geen onlogische keuze, gezien de voetbalgekte die we beleefden tijdens de voorbije wereldbeker, alhoewel Patrick ervan uitgaat dat de Rode Duivels het haalden met de hakken over de sloot.

Tijdens zijn jeugd vond hij het voetballen maar niks. Tweeëntwintig mannen zitten negentig minuten achter een bal aan te hollen en als ze hem hebben, trappen ze hem weg. Onze gast in de ton vond het dus veel prettiger om achter de meisjes aan te hollen.

Achteraf gezien, besepte hij echter dat hij de verkeerde keuze maakte, want als hij topvoetballer was geworden dan zouden de jonge meisjes achter hem gelopen hebben.

Later is hij dan toch aan 't voetballen geraakt, maar door zijn overmatig buikje speelde zijn



fysiek hem parten. Hij gaf er de brui aan en besliste om scheidsrechter te worden.

Van één zaak zijn we zeker, deze man heeft het potentieel om tonprater te worden, vooral door de wijze waarop hij zijn buut bracht. Een klaar en duidelijke voordracht met de nodige mimiek en een grote zelfzekerheid. Nog een beetje schaven aan de inhoud van de buut en dan komt het ongetwijfeld goed.

Tijd om wat stoom af te laten en te zorgen voor de nodige variatie in het programma. Jaren zijn zij al de vaste gastvereniging op de try-out van BOL en dus was het tijdstip aangebroken om de dansgroep van de cv De Gaaplepels uit Molenbeersel nogmaals met een opmars naar het podium te begeleiden. Met hun sierlijke pasjes en acrobatische toestanden trakteerden zij het publiek op een erg mooi showspektakel.

Ondertussen stond tweedejaarsstudent Jos Martens al klaar in de coulissen om als derde tonprater zijn verhaal uit de doeken te doen. Vorig jaar nog als voorzitter van de Boerenbond en dit jaar als "Jos de recyclateur".

Recycleren moeten we allemaal, maar er zijn ook mensen die uit alles munt weten te slaan. Echte zakenmannen heet men dat in de volksmond en blijkbaar had Jos die gave meegekregen via zijn opvoeding. Zijn ouders



hadden hem immers van kinds af aan geleerd om spaarzaam te zijn.

Zelfs in zijn relaties bleef hij lange tijd erg spaarzaam, bij zoverre dat hij tot zijn vijfenveertigste maagd was gebleven.

Reeds als kind ruilde hij Panini-stickers voor oud ijzer. Alle metalen die hij ook maar tegenkwam op zijn weg langs de straten, verzamelde hij om ze later tegen een stevig prijsje te verkopen.

Het viel hem echter tegen dat het publiek in de zaal alle dranken nuttigde uit glazen en niet uit blikjes: kwestie van nog een centje te kunnen bijverdienen.

Hoe dan ook, Jos slaagde er op een zeker moment in om zich een dikke Mercedes aan te schaffen. Na het uitgebreide en goed vertolkte relaas van Jos wist iedereen in de zaal

dat er met het verzamelen van oude metalen centen te verdienen waren. Het geld ligt dus ook hier weer op de straat om op te rapen.

Als je de naam van Jeroen Bellings laat



vallen dan denkt iedereen niet alleen aan zijn functie als nationaal secretaris van FEN-Vlaanderen, maar ook aan de man met heel wat zangtalent.

Ondertussen is hij eveneens een vaste waarde geworden op de jaarlijkse try-out en dus mocht Jeroen op aangeven van presentator Roger Schepers het publiek gedurende een vijftiental minuten vermaken met enkele bekende meezingers. Om af te sluiten pakte hij nog eens stevig uit met een goed sjoenkelnummer om de aandacht terug wat aan te scherpen en de fysiek van het publiek op peil te houden.

Meteen daarna werd de ton opnieuw klaargezet en werd Ivo Was uit Genk met een passende opmars naar het podium begeleid.

Een oud-leerling van BOL die we een aantal jaren hebben moeten missen in de ton, maar die inmiddels toch weer door het tonpratervirus besmet raakte.

Helmke is steeds zijn geliefkoosd typetje geweest, ook in zijn nieuwe buut "Ich hub werk".

Eerst heeft hij het over zijn jeugd in de kleuterklas en over zijn studies die hij met veel vrucht en andere groenten wist af te sluiten.



Na heel wat jaren op de dop te hebben gestaan, kreeg Helmke uiteindelijk de job van zijn leven te pakken. Hij had maar liefst 4000 mensen onder zich als gemeentewerker op het kerkhof.

Met wat ongevallen en reizen is Helmke vervolgens aan een vrouw geraakt: een Chinese, wiens moeder in Hongkong woont en wiens vader Bang van Tang heet.

De verhalen die hij daarover uit de doeken doet, doen het publiek echt losbarsten in lachsalvo's, terwijl de blaaskapel nauwelijks kan volgen met het geven van de touches.

Tot slot beweert Helmke dat wie niet drinkt, niet rookt en niet met de auto rijdt een belastingontduiker is.

Het mag gezegd worden dat Ivo in de rol van Helmke een prachtige buut met een grote amusementswaarde wist te vertolken, hetgeen duidelijk aan de reacties van het publiek te merken viel.

Tijd dus voor een deugddoende pauze, niet alleen om deze keer wat meer dan gewone stoom af te laten, maar ook om een beetje op adem te komen.

Tot hiertoe werd het publiek al meer dan behoorlijk verwend op het vlak van humor. De



tonpratens die de revue passeerden stonden daar borg voor en dus snakte het publiek logischerwijze naar nog meer van dat goeds.

En dat goeds kwam er meteen aan. Els Clerinx uit Widoioie, ondertussen al enkele jaren een vaste waarde bij de try-out, slaagde er ondanks haar erg drukke beroepsbezigheden toch in om een kei van een buut neer te zetten. Met de titel van haar buut "Hopeloos op zoek" en Els kennende, kon je al direct raden welke kant van het leven ze zou bespelen.

Prachtig uitgedost in een trouwjurk en met een kleurrijk bloementuigtje wist ze ons te vertellen dat ze stevig op zoek was naar het ideale ventje. Maar helaas, ondanks haar niet aflatende zoektocht en de vele mannen die ze aan de allerlei "pikante" testen onderwierp, slaagde ze er niet in om een relatie te verzilveren met een huwelijk.



Haar buut sloot ze dan ook af met de volgende woorden.

“Zo, ik ga nu verder zoeken naar een man, ook al wordt het een stationsroman. Ben je kandidaat, sla dan je slag, liever vroeg dan laat”.

Dat Els in buut nooit een blad voor de mond neemt als het gaat over haar seksuele escapades, is door iedereen geweten. Het is al tonpraatster zowat haar “corebusiness” geworden, maar dankzij haar talent weet ze precies waar de limieten liggen om niet platvloers te worden.



Het publiek genoot er alvast van, hetgeen duidelijk te horen was aan de ambiance tijdens haar afmars.

Opnieuw tijd voor wat variatie in het programma en dus was het de beurt aan de zanggroep van De Kezelzekskes uit Rotem. Een leutige bende die houdt van carnaval vieren en muziek maken. Talloze carnavalsliedjes hebben ze geschreven en uitgebracht op een CD en dus kreeg het publiek de gelegenheid om eens lekker mee te deinen op hun vrolijke deuntjes.

Een welgekomen intermezzo, maar op een try-out worden tonpraters op de bühne verwacht en dus weerklonk er een volgende opmars door de zaal om Marc Janssens uit Meeuwen naar de bühne te begeleiden.

Eens Marc in de ton staat, heet hij “Rik van Fik” en naar we vernemen, heeft hij van niemand geen schrik. De outfit die hij draagt en de attributen die hij bij zich heeft, spreken alvast boekdelen.

Na een jeugd vol capriolen pleegt hij naar eigen zeggen zijn eerste diefstal. Hij had met name Frieda haar maagdelijkheid gestolen en kreeg er zowaar ook nog levenslang voor. Wat er zich later tijdens zijn memorabel huwelijksleven afspeelt, weet Rik van Fik ons als een geoefende tonprater op een bijzonder humoristische wijze te vertellen.

Maar Rik van Fik deinst er evenmin voor terug om zijn, zeg maar “gevaarlijke kantjes” als boef uit de doeken te doen. Regelmatig trekt hij dan ook op inbrekerspad met zijn koevoet



en jutte zak en van zodra die vol is, zakt hij af naar een of andere bruine kroeg om zich vol te gieten met een vijftiental Duvels. Dit is aldus Rik van Fik een kwestie van een beetje te ontstressen. Eerder per ongeluk pleegde hij eveneens een moord, maar dankzij een goede Turkse advocaat pleite de rechter hem vrij en kon hij weer aan de slag als professionele inbreker en brandkastkraker.

Kortom een geslaagd optreden van Marc die jaar na jaar het publiek weet te boeien met goed uitgekiende typetjes.

Maar helaas, de show must go on en dus stond de volgende tonprater al klaar om zijn plaats in te nemen in de buutteton.

De jongste van de bende, met name Kristof Clerinx die vorig jaar op 16-jarige leeftijd debuteerde met een opvallend en bijzonder gesmaakt optreden, stond dus voor de moeilijke opgave om het dit jaar nog beter te doen. Zoiets lukt vanzelfsprekend alleen maar mits je een rijke bron van inspiratie, een deeglijke voorbereiding, welbespraaktheid en een flinke portie acteertalent hebt: gaven die je bij Kristof allemaal kan terugvinden. Deze jonge kerel heeft het potentieel om het ver te schoppen in de wereld van de tonpraters. Verkled als een flinke rondborstige meid, met een cupmaat die zelfs Lesley-Ann Poppe zou



doen blozen, stapte hij zelfzeker de praattton in met het typetje “Vlijtig Liesje”.

Uit het verhaal mochten we opmaken dat Vlijtig Liesje ook al vrij vroeg wist waarom er een verschil was tussen jongens en meisjes.

Op een dag toen ze met de jongens van de straat vaderke en moederke aan 't spelen was,

ging ze toch even te rade bij haar moeder om haar te vragen of ze al kindjes kon krijgen. Toen deze haar geruststelde dat ze daar nog veel te jong voor was, rende ze meteen terug de straat op en riep de jongens toe “Okay mannen, we kunnen gewoon doorspelen het kan nog geen kwaad”.

Eens de jeugdijaren voorbij waren, schreef Liesje zich in bij de ADHD (Aan de Hopeloze Doppler) en ging ze tenslotte op eindeloos veel plaatsen aan de slag als poëtschulpe. Het ganse wedervaren in dit verslag opnemen, zou teveel tekst in beslag nemen, maar toch eindigde ze met een goede raad. Als je bij de ADHD vraagt naar Vlijtige Lies, dan is zij de juiste keuze, want ze is van niks vies.

Kristof had nog maar net de deur van de coulissen achter zich dichtgetrokken toen



de blaaskapel “Neet sjoen mèr hel” plots uitpakte met La Brabançonne. Dat ze op een Limburgse buuttemanifestatie het Limburgs volkslied spelen, dat is heel normaal, maar het Belgisch volkslied, neen dat was nieuw. De reden waarom als opmars gekozen werd voor de Belgische hymne werd meteen duidelijk toen Koning Filipke de zaal binnenkwam en zich richting de buutteton begaf.

Hoog gezelschap dus op de 20ste try-out van BOL. Wellicht wist Filipke niet dat in carnavalsmiddens jubileums gevierd worden ter gelegenheid van een getal dat een veelvoud is van elf. Of m.a.w. Filipke was twee jaartjes te vroeg op het appel, maar dat derde hem hoegenaamd niet.

Maar wie zat er achter het typetje van Koning Filipke? Niemand minder dan Eddy Rochus uit Borgloon, ondertussen ook al een oude rot in het vak van tonprater. “King Philipke” is de titel van de buut en die weet hij te vertolken als geen ander. In zijn plunje van de Belgian Air Force begroet hij het publiek eerst in het Frans, maar schakelt onmiddellijk over naar enkel woordjes Duits om vervolgens verder te gaan in hetgeen we mogen omschrijven als “Vlaams met haren op”. Maar enfin, hij doet zijn best om zoals hij zelf zegt “vloeibaar” Nederlands te spreken.



Samengevat mogen we stellen dat Eddy Rochus als hekkensluiter, wat op zich al niet makkelijk is, de 20ste Try-out op een voortreffelijke wijze afsloot.

Als je na een succesvolle namiddag van maar liefst vier uren het publiek nog kan begeisteren, dan ben je uit het goede tonpratershout gesneden. Dat staat buiten kijf.

Buutte-onderwijs Limburg mag in ieder geval te-rugblikken op een bijzonder geslaagde try-out. De verantwoordelijken, Bèr Maessen, Roger Schepers en Luc Van Dijck samen met de tonpraters, mogen erg fier zijn met hetgeen ze de voorbije maanden hebben voorbereid en op datgene zondag tijdens de

finale ten tonele werd gebracht.

Alvorens de diploma's uit te reiken en de oergezellige en fantastische try-out af te blazen, mochten Els Clerinx en Eddy Rochus nog de felbegeerde Tinnen Tonprater in ontvangst nemen voor hun vijf jaar onafgebroken inzet om BOL te doen slagen.

Alle aanwezigen kijken nu beslist al met veel belangstelling uit naar de 21ste editie op 6 december 2015.

En uiteraard, alhoewel deze editie mocht rekenen op een ruime publiek belangstelling, hadden de afwezigen andermaal ongelijk.

Verslaggever  
Jef Langenaeken

Naar eigen zeggen, heeft hij zijn jeugd doorgebracht in de abdijschool van Zeverkerke bij de nonnekes om daarna naar de militaire school te trekken en de universiteit van Oxford. Als F16-piloot ging hij regelmatig van de grond, maar de keer dat hij zijn liefje meenam op de duozit liep het toch wel fout na wat overdreven bochtenwerk en een stevige looping volgde er ...

Tijdens zijn betoog kwamen we ook het een en ander te weten over de gebeurtenissen in het koningshuis. Niet altijd even fris, maar toch wel boeiend om er kennis mee te maken.



**RECEPTIETAFELS**

**W. VERHAEGEN**  
en Zonen

Damstraat, 38  
9340 LEDE

Telefoon 053/80 05 74  
GSM 0495/22 60 34

E-mail: willy.verhaegen2@hotmail.com

**Tenten geschikt voor  
barbecue  
tuinfeesten  
voetbaltornooien  
enz ...**

**FESTIVALEN**

## BETALINGEN

**Wanneer u betalingen uitvoert ten gunste van FEN-Vlaanderen dan zouden wij het erg op prijs stellen indien u op uw overschrijving integraal de gegevens zou overnemen die onderaan op het stortingsformulier staan.**

**Bijvoorbeeld bij verzekeringen staat er Verzekering: 1111/011320**

**De drie voormelde gegevens verwijzen enerzijds naar de aard van de storting en anderzijds naar het lidnummer van de vereniging en de datum van uitvoering.**

**Op die wijze bespaart u ons heel wat opzoekingswerk en kunnen fouten voorkomen worden.**

# Vlaams-Brabant stelt haar nieuwe carnavalsaffiche 2015 voor te Aarschot

De promotiecampagne voor de carnavalstoeten 2015 van de Koepelvereniging "Carnaval in Vlaams-Brabant" werd op 22 oktober 2014 op het stadhuis van Aarschot voorgesteld. De Gilde der Kasseistampers was onze gastheer.



Na een korte verwelcoming door Ludo Vangerven, secretaris van de koepelvereniging, was het de beurt aan Steven Omblets, schepen van cultuur van Aarschot, om de talrijk opgekomen carnavalsprinsen, prinsessen en carnavalisten uit de Vlaams-Brabantse carnavalsteden te verwelkomen.

De schepen was bijzonder verheugd dat deze persvoorstelling mocht doorgaan in het stadhuis van Aarschot. Hij benadrukte het succes van het carnaval in Aarschot en vond dat de nieuwe formule van carnaval Aarschot 2014, dankzij de inzet van de Gilde der Kasseistampers, heel goed meeviel en voor herhaling vatbaar is. Tot slot wenste hij alle carnavalsteden een mooi carnaval-seizoen toe.



Monique Swinnen, gedeputeerde van toerisme in Vlaams-Brabant, was blij aanwezig te zijn in plaats van haar collega Tom Dehaene, gedeputeerde van cultuur en voorzitter van de koepelvereniging, die ver-

hindert was. Dat kan natuurlijk niet anders, want Aarschot is haar thuisstad en ze kent heel goed de carnavalstradities.

Monique Swinnen ging terug in de tijd en vertelde ons de oorsprong van de provinciale steun aan het carnaval in onze provincie. Toen de provincie Brabant nog unitair was, leefde de carnavalstraditie in het verenigingsleven vooral in het Waalse deel van de provincie. Wanneer de provincie deze carnavalstoeten wilde ondersteunen, was het vanzelfsprekend dat ook de Vlaamse stoeten werden gesteund. Bij de splitsing van de provincie was er een aantal jaren niets meer, tot er in 2003 opnieuw een initiatief werd genomen dat resulteerde in de oprichting van de koepelvereniging "Carnaval in Vlaams-Brabant". Het provinciebestuur hecht dan ook veel belang aan het steunen van de Vlaams-Brabantse carnavalstoeten en mevrouw Swinnen wenste iedereen heel veel succes.

Na een korte toelichting over de werking van



Het slotwoord was voor de voorzitter van de Gilde der Kasseistampers, Marcel Laeveren. Hij dankte iedereen om naar Aarschot te



de koepelvereniging door de secretaris, werd de nieuwe jaaraffiche 2015, een ontwerp van Marcel Laeveren, voorgesteld. Ook de 13<sup>de</sup> jaaraffiche is samengesteld uit beelden die de Vlaams-Brabantse carnavalstoeten kenmerken met natuurlijk centraal de data van de 15 carnavalstoeten in onze provincie.

De website [www.carnavalinvlaamsbrabant.be](http://www.carnavalinvlaamsbrabant.be) die volledig in het nieuw werd gezet, werd ook voorgesteld. Voor het eerst kunnen alle Vlaams-Brabantse carnavalsverenigingen die bijdragen tot het succes van de carnavalstoeten, hun activiteiten kenbaar maken op de Activiteitenkalender van deze website.

komen en wenste iedereen een prachtig carnalseizoen. Tot slot vroeg hij, met een knipoog, aan Monique Swinnen om na te gaan of het budget van toerisme niet toeliet om bij te springen bij het budget van cultuur, zodat de carnavalsteden iets meer gesubsidieerd kunnen worden.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje aangeboden door de stad Aarschot en de Gilde der Kasseistampers. De jaaraffiche en flyers zijn ondermeer te verkrijgen op de provinciale vergadering van F.E.N.-Vlaanderen Vlaams-Brabant.

# Prettig gestoord Tielebuis: 473 jaar oud en 44 jaar jong.

Een foto van ruim zestig jaar geleden is de stille getuige: al in 1953 maakte de figuur Tielebuis deel uit van het carnaval minnende volkje dat op halfvasten door de straten van Diest trok. De imposante reus staat - voor het vertrek of na de aankomst van de cavalcade, dat is niet zo duidelijk - opgesteld ter hoogte van het (nog steeds bestaande) café "De Sigaret" aan de Graanmarkt, omstuwd door jolige carnavalisten.



Zeventien jaar later, in 1970, zou een ploeg rasechte vastenavondvierders de naam van de volksfiguur ontlenu bij de oprichting van het "stadscarnaval": de "Gilde van Tielebuis" was geboren. Recent vierde deze vereniging haar 44-jarig bestaan met een banket, waarbij ruim honderd leden en sympathisanten aanzaten, met een jubileumrevue in de Lakenhalle en met een tentoonstelling in de voormalige infirmerie van het begijnhof.

## Foto's vertellen

Daar was een foto uit de vijftiger jaren, geplukt uit de rijke collectie van gewezen voorzitter Julien Vlayen, één van de blikvangers. Andere foto's van de tentoonstelling leren ons dat de halfvastencavalcade van 1953 werd aangevoerd door keizer Julius I - in het gewone leven Jules Commers - het baardige hoofd getooid met een enorme glimmende kroon. Enkele ruiters escorteerden de keizer en zijn gade. Maar wie is toch die Tielebuis aan wie het Diestse stadscarnaval zijn naam ontleent? "Zo zot als Tielebuis" is een uitdrukking die in de zestiende eeuw in het aloude hertogdom Brabant en ruim daarrond mondgemeen werd.

## Rederijkers

De figuur van een prettig gestoorde jongeman, die eigenlijk niet zo dom is als hij wel lijkt, werd ten tijde van keizer Karel V in onze contreien ingevoerd - of wellicht beter geformuleerd: "opgevoerd" - door de Haarlemse rederijkerskamer "Trou moet blycken"... We kennen zelfs de exacte datum; op 1 augustus 1541 opende het Noord-Hollandse gezelschap een "landjuweel" met de opvoering van de klucht "Tielebuis", geschreven door Willem Elias Vrancx. Het landjuweel was georganiseerd door de Diestse rederi-



jkerskamer "De Lelie", die zes jaar eerder in Mechelen het prestigieuze juweel had gewonnen. Voor "Trou moet blycken" werd het een schot in de roos: bijna vijf eeuwen na de opvoering in Diest is de schalkse figuur van Tielebuis nog steeds springlevend... Althans in de volksmond en zeker in carnavalsmiddens.

De rituelen bij de prinsaanstelling van de Diestse carnavalsgilde zijn ontleend aan het verhaal van de jongeman Tielebuis. Die wilde "herdragen" worden om daarna een nieuw leven te beginnen. Toen hij op het begijnhof uit de zak sprong en meteen een begin als zijn moeder begroette, gaf deze hem een flinke som geld om het (valse) gerucht van haar moederschap in de kiem te smoren. Meteen was Tielebuis' fortuin gemaakt en konden hij en zijn huisgenoten wat comfortabeler door het leven gaan.

## Jobke "Ten stadhuize"

De figuur Tielebuis heeft sinds enkele jaren een jobke in het nieuwe stadhuis van Diest: hij verwelkomt er de bezoekers in de inkom-



hal. Een bronzen beeldengroep van de hand van wijlen Wim van Petegem (1931-2011) toont het moment dat de snaak uit de zak te voorschijn komt en de begin verrast. Ook de kunstenaar had trouwens bij de onthulling een verrassing in petto: bleek immers dat hij de karakteristieke kop-metsnor van de toenmalige Tielebuis-voorzitter Julien Vlayen een bescheiden plaatsje had gegeven in de beeldengroep...

Tenslotte nog dit weetje: de stichters van

de "Gilde van Tielebuis" hebben bij de naamkeuze bewust niet geopteerd voor de volkse spotnaam (zeg maar "schimpnaam") van de Diestenaars. Die gaan immers als "mosterdschijters" door het leven, een verwijzing naar het beiaardtorentje op de Sint-Sulpitiuskerk, dat iedereen kent als de "mosterdpot".

**Gilde van Tielebuis: secretaris promoveert tot Jubileumprins**

Voor carnavalisten zijn elf en zijn veelvouden ervan jubileumdata. Het Diestse stadscarnaval "Gilde van Tielebuis" vierde bij de aanvang van het seizoen vier-maal-elf. Tijdens de prinsenzitting is de kersverse secretaris van de vereniging, Yves Tiereliers, die enkele maanden geleden de pen overnam van Eddy De Pauw, tot Prins 2014-15 aangesteld. Hij volgt Prins Jo I (Staels) op.

**Gangmaker**

De gilde werd in 1970 opgericht. Gangmaker was de toenmalige Europaprinns,



wijlen Pieter I, die zijn carnavalspluimen had verdiend bij de Leuvense Pietermannen.

*Pieter Peeters is later, namelijk van 1974 tot 1983, nog voorzitter geweest van F.E.N.-Vlaanderen. Een periode tijdens dewelke hij de federatie op een succesvolle wijze wist uit te bouwen. Een man met vele talenten die als geen ander wist hoe carnaval moest gevierd worden.*

De groep stichters koos Gust Brockmans tot voorzitter. Enkele jaren nadien nam Gust Clement de voorzittershamer over. Die kwam geruime tijd later in handen van Julien Vlayen, die ook verscheidene jaren de vereniging leidde. Nadien volgden Jacques Nijssens en Mark Jordens. De huidige voorzitter is Marc Coomans, die na drie mandaten als prins tot keizer was uitgeroepen.

**Verjonging**

Momenteel telt de gilde een dertigtal leden. "Het is de bedoeling dat we het

ledenbestand verjongen met nieuwe krachten," aldus de keizer-voorzitter. "We houden daarbij wel de tradities en de regels in acht. De vereniging is financieel gezond, maar koken kost geld. Willen we onze contacten met bevriende verenigingen, ook uit het buitenland, in stand houden en verstevigen, dan is er geld nodig." "De vriendschap tussen de verenigingen is één van de fundamenten van het carnaval. Wij hebben geregeld contact met carnavalisten uit de zustersteden van Diest, vooral dan uit Breda en uit Dillenburg," besluit Keizer Marc.

**Traditie**

Carnaval heeft in Diest een echte traditie.

Volgens de archieven werd carnaval er in de negentiende eeuw uitbundig gevierd. Zo namen aan de cavalcade van Halfvasten in 1878 17 groepen (muziek- en toneelverenigingen) deel. Af en toe liep het volgens de vroege vaders de spuigaten uit. In die mate zelfs dat het stadsbestuur het in 1886 nodig achtte om een politieverordening uit te vaardigen. Be-

doeling was eventuele

uitspattingen aan banden te leggen...

ALAAF! ALAAF! ALAAF!

(tekst : Jacques Nijssens)



**Commentaar bij de foto's;**

**Foto 1** - De reus Tielebuis te midden van Diestse carnavalisten tijdens de halfvastenstoet in 1953. Eén van hen, Gust Clement (gehurkt rechts) zou later voorzitter worden.

**Foto 2** - De bronzen beeldengroep "Tielebuis" van Willem van Petegem kreeg een plaats in de inkomhal van het nieuwe stadhuis. Op de foto ook beeldhouwer en toenmalig voorzitter Julien Vlayen.

**Foto 3** - Een foto uit de prehistorie van Tielebuis : de stichters van de gilde met gangmaker Europaprinns Pieter I en de eerste voorzitter Gust Brockmans.

**Foto 4** - Keizer Julius I, die in 1957 de halfvastenstoet in Diest leidde. Pas jaren later zou de Gilde van Tielebuis het levenslicht zien.

**Foto 5** - Groepsfoto bij de opening van het carnavalseizoen 2014-2015. De foto's komen uit de collecties van Julien Vlayen en Yves Tiereliers.



## Marion Hoop Design



[www.marionhoopdesign.nl](http://www.marionhoopdesign.nl)

+31-(0)464527315

Foam Veren Boa's Foamhoeden  
Voor Carnaval en Theater

## CARNAVALSNOEP aan groothandelsprijzen



**RUIME KEUZE  
TOPKWALITEIT**

Vraag uw folder aan via:  
[contact@alaertsbvba.be](mailto:contact@alaertsbvba.be)

**ALAERTS bvba Groothandel  
Oostereindestraat 76  
3560 LUMMEN  
013/52 10 31**

## FESTIVALSHOP Scherpenheuvel

DE GROOTSTE VOORRAAD  
Kostuums en Feestartikelen

[www.festivalshop.be](http://www.festivalshop.be)

# Prinsencaemere Aalst organiseert het Feest der Goedgemutsten 2015

Het is niet de eerste keer dat de De Prinselyke Carnavalcaemere der aloude keizerlycke stede tot Aelst vzw, want zo is de officiële benaming van deze dynamische Aalsterse vereniging, instaat voor de organisatie van het Feest der Goedgemutsten. Reeds op 3 januari 1987, of precies 28 jaar geleden, wees F.E.N.-Vlaanderen de inrichting van dit evenement toe aan de Prinsencaemere.

Dat deze vereniging de organisatie van een dergelijk groots evenement aankan, daar twijfelt niemand aan. Jaarlijks richten zij met veel succes hun revues en shows in en ze hebben bijgevolg voldoende kennis in huis om van het Feest der Goedgemutsten 2015 een geslaagd feest te maken. Als locatie viel hun keuze op de prachtige en zeer ruime Florahallen en dus hopen zij samen met het bestuur van F.E.N.-Vlaanderen dat op 3 januari massaal veel carnavalisten naar Aalst zullen afzakken.

## Januari 1972

Men zegge en schrijve: Verkiezing Prins Carnaval, januari 1972.

Jacky D'Herde wordt tot nieuwe Prins van Aalst verkozen en verslaat Johnny Marcoen en Achiël Serlippens na een boeiende animatieavond opgeluisterd door het orkest van Alberic Franck (in de volksmond François Steenhout of 'Soei Keelgat'), in de Flora Bloemenveiling aan de Aalsterse Albrechtlaan. Aan de toog werden stevige pinten gedronken en werd fel nagekaart door enkele ex-Prinsen en de leden van het nieuwe Stedelijk Feestcomité. Onder impuls van feestcomitévoorzitter Alfons Singelijn en secretaris Henri Van de Perre werd ex-prins Jan-Simon D'Hondt, prins Carnaval 1965, gevraagd om de leiding te nemen van een vereniging samengesteld uit de ex-prinsen van Aalst. En zo geschiedde het.

## "De Prinselycke Carnavalcaemere der Aloude Kaiserlycke Stede tot Aelst"

(Afkort: De Prinsencaemere), een schitterende en indrukwekkende naam uitgevonden door Karel De Naeyer, werd snel opgericht met als eerste leden: Marcel Henninck (1957), Robert Waterschoot (1958-1959), Louis Van Pottelbergh (1960), Karel De Naeyer (1961-1962), Kamiel Sergant (1963-1966-1968), Hendrik Arijns (1964), Simon D'Hondt (1965), Jean-Paul De Boitselier (1967-1970), Lucien Peirlinck (1969) en Michel Cleemput (1971).

## Blauwe pitteleer

Het eerste jaar droegen de ex-prinsen een wit hemd met strik, een witte smokingvest, een zwarte broek en het rood-witte erelint. In 1973 presenteerde de Prinsencaemere een schitterende Huzarenoutfit. Het zogenaamde "Chocolaterie Victoria-kostuum", zoals lokale spuiers het gala-uniform noemden, was uniek maar moeilijk te onderhouden. Op het bloempotachtige hoofddekseel prijkte het stadsschild en op de mouwen was het embleem van de Caemere aangebracht in een sierlijke



ajuinvorm. Uiteindelijk besliste men alweer twee seizoenen later om alle leden een blauwe pitteleer te bezorgen en een hoofddekseel naar het model van de prinsenhoed van Robert Waterschoot uit 1958. Dit maatpak is nog immer gangbaar als uitgaanskostuum van de groep.

## Financiële middelen

De eerste noodzakelijke financiële middelen werden onder andere gevonden door het uitbaten van een leegstaande herberg tijdens de Aalsterse jaarmarkt van 1973. Ook in 1974 huurde de groep gedurende een maand een leegstaand café en organiseerde elke zaterdag en zondag caféspele, kaartingen, ajuinshietingen, dans- en zangavonden. Evenzo in 1975 runde de groep het voormalig café "het Wapen" aan het Aalsters Burgemeestersplein. 's Zomers was de Caemere paraat in de jaarbeurs met een braadworsten- en hotdogstand in de spektakelzaal. Vanaf 1978 tot het begin van de jaren '90 verzorgden de ex-prinsen de dienst in een leuke bierstand (met Abdijbieren Affligem) tijdens de jaarbeurs-tiendaagse.

## Circusvoorstellingen

De activiteiten van de Prinsencaemere beperkten zich niet uitsluitend tot het binnenrijven van financiële middelen. De prinsenkostuums en de door Valentine Roghé en actueel door Linda De Waegeneer, met de hand gemaakte hoeden dienden aangeschaft te worden en de inrichting van de prinsendagen met een spectaculaire optocht, begeleid door muziekkorpsen en een heus vuurwerk aan het Stationsplein kostten een flinke stuiver aan de prinsenkas. In samenwerking met de laatste actieve Aalsterse circusfamilie Jhony werden in 1974 en 1975 op de Hopmarkt een aantal circusvoorstellingen opgevoerd. Circus Jhony zorgde voor tal van aantrekkelijke attracties zoals een fakir, een slangenbezweerder, Jack in the Box, een messenwerper, trapezisten, honden- en paardendressuur en clowns. De ex-prinsen speelden hun rol als echte circusvedetten. Komische nummers met draaiende borden, paardendressuur, mimenummers, een act met bruine (nep)beren, goochelacts, illusionisme,



... ontbraken niet in de programma's die de Prinsencaemere voorgoed op de vastenavondkaart zette.

#### Mindervalieden

De nettowinsten van 60.000 BEF (1974) en 75.000 BEF (1975) werden integraal afgestaan aan de mindervalidenorganisaties van de stad Aalst. Ondertussen swingde de organisatie van het prinsenweekeinde de pan uit. Stak men de eerste jaren als slotapothecose van de prinsendagen een zelfgemaakte "Ajuinboom" in de fik, de volgende jaren schotelden de ex-prinsen alle kijkers en genodigden een schitterend vuurwerk voor. De stadstoelage was uiteraard ontoereikend om alle genodigden te voorzien van een maaltijdkaart en een paar drankbonnetjes. Als dat maar goed zou aflopen voor de penningmeester van de Prinsencaemere.

#### Showprogramma's

De steeds hoger oplopende kosten konden al heel snel niet meer gedragen worden. Om het gat in de kas weg te werken, moesten de prinsen wel op zoek naar nieuwe inkomsten. Men zou her en der gaan optreden voor een redelijke vergoeding en op die manier de gemaakte schulden bij de hotels en een traiteur aan het Statiesplein aflossen. De eerste show van de Prinsencaemere was meteen een schot in de roos. Tijdens het Driekoningenfeest 1975 ging het programma in première. "The Blue Bel Girl Show", uitgevoerd door "danseressen": Antoine Van der Heyden, Lucien Peirlinck, Marcel Henninck, Robert Waterschoot, Jacky D'Herde en Simon D'Hondt en entertainer Jean-Paul De Boitselier kregen een staande ovatie in

de tot de nok gevulde Keizershallen. Tal van aanvragen liepen binnen om het 25-minuten durend programma nog maar eens over te doen. In 1976 toverde de Caemere een playbackshow op de planken: "Le Grand Gala du Disque" met Michel Cleemput als André van Duin, Marcel Henninck als de Zangeres zonder Naam, Louis Van Pottelbergh als Nana Mouskouri, Robert Waterschoot als Eddy Wally, Jacky D'Herde als Vader Abraham, Jean-Paul De Boitselier als Toon Hermans, Antoine Van der Heyden als Yvan Rebroff, Johnny Cooman als Jerry Lee Lewis, Lucien Peirlinck als Roger Whittaker, Karel De Naeyer als Jan Theys en Simon D'Hondt als Demis Roussos.

#### Travestietenshows en prinsenrevues

De volgende jaren schudde men nog tal van parodieën uit de mouw. Er

was "l' Ecole des Fans", de "Fiësta Alost Tropical" en zelfs een heuse "Opera- en Belcantoshow". Het was zwaar labeur voor de groepsleden, maar niemand morde. Er was het deugddoende podiumsucces en de financiële toestand klaarde zienderogen op. De schuldenberg was na een paar seizoenen compleet weggewerkt. Begin de jaren tachtig was de Prinsendag gereduceerd tot één dag in plaats van een weekend en de dure buitenlandse vogels werden prompt thuis gelaten. De kwaliteit van de Prinsendag zou daar nooit onder lijden. Integendeel! Medio de jaren '80 gooide men het over een totaal nieuwe "show-boeg" en de ex-prinsen pakten uit met een reeks te Aalst nog vrij onbekende **Travestietenshows**. Was tijdens de eerste afleveringen de inbreng van de ex-prinsen miniem, door de jaren heen namen ze meer het initiatief en drukten zowaar hun eigen Aalsterse stempel op alle daaropvolgende edities.

Vanaf 1990 startte de Prinsencaemere met een eerste editie van de succesvolle Aalsterse Revuereeks: **"Welkom aan boord"**. Van de te kleine Madelonzaal verhuisden de travestietenshowprogramma's naar de ruimere feestzaal 't Kapelleken. De eerste Prinsenrevue vond plaats in de nog grotere Sint-Annazaal. Het tweede revueprogramma ging in première in de fonkelnieuwe, pas opengestelde Grote Schouwburg van het CC De Werf. In november 2014 liep ondertussen de 24e Prinsenrevue – voor drie uitverkochte schouwburgzalen - onder de titel: **"Den Oilsjtersen Bon-Marsjei"** met de Aalsterse ex-prinsen en dansschool The Move met The Groovies als vaste waarden van een door eenieder gesmaakt spektakel. (Zie ook de overzichtslijst van de Producties





en Realisaties van de Prinsencaemere)

### Carnaval zonder grenzen

Jaar na jaar werd de club groter met een nieuwe uittredende prins. In die jaren was er immers nog geen sprake van enige oppositie of dissidentie. Iedere uittredende carnavalsprins was niet weinig fier dat de Caemere hem met open armen opving. Niemand weigerde overigens de uitnodiging.

Deze prinsengroep baarde zelfs een aantal **Prinsen van Oost-Vlaanderen**: Antoine Van der Heyden, Polle Keipernaugel, Jempi Timmermans, Enrico Leclair en Lucien Peirlinck. Als klap op de vuurpijl werd Enrico zelfs **Europaprin**. Dit had dan weer zijn gevolgen voor de Prinsencaemere, die moreel verplicht werd om de daaropvolgende Europaprinverkiezing 1981 in Aalst te organiseren. Niet zonder twijfels en discussies werden de oude Keizershallen afgehuurd en omgetoverd tot een immense showzaal met dranktenten, eethoeken, een wisselkantoor en een Europees secretariaat. De muzikale omlijsting lag in de professionele handen van het Lou Roman Showorkest. Het resultaat was verbluffend mooi, maar



door de barslechte weersomstandigheden waren de ingeschreven buitenlandse groeperingen niet allemaal komen opdagen. De verhoopde winsten vielen dan ook zwaar tegen. De netto-opbrengst was pover, maar de organisatie was perfect!

In 1987 stond de Prinsencaemere opnieuw in de nationale belangstelling dankzij een door ex-prins Stefaan Vinck naar Aalst gebracht feest van de FEN-carnavalisten. Het **"Feest der Goedgemutsten"**, het eerste evenement dat plaats vond in de nieuwe Keizershallen met maar liefst 3000 zitplaatsen, liep nokvol. Een voltreffer, prima opgeluisterd door het showorkest The FS. Band o.l.v. Marc De Cock en met swingende optredens verzorgd door de Aalsterse prinsen. **Op 3 januari 2015 zal de Aalsterse Prinsencaemere,**



**na meer dan 25 jaar, opnieuw de fiere gastheer zijn van het grootste carnavalsbal van Vlaanderen. Afspraak deze keer in de Florahallen aan de Albrechtlaan te Aalst.**

### Helpende handen

Ei zo na kon men in 1989 een vrouw introduceren in deze typische mannengroep. Na een heroïsche strijd diende Christiane De Strooper nipt de duimen te leggen tegen opponent Frank Van Rijmenant. Een gemiste kans? In ieder geval draait de Prinsencaemere door de jaren heen steeds op volle toeren. Ze wordt daarbij tegenwoordig geholpen door een enthousiast en gedreven team van medewerkers en machinisten. Maar, zeg nooit: "Nooit". In 2011 was het te Aalst dan toch zo ver: Prins(es) Stephanie zwaaide als eerste en voorlopig enige vrouw de scepter over de Oilsjterse Ajuinenstad.

### In memoria

De allereerste Prins van Aalst, Robert Renoncourt 1953, (66 jaar) overleed in 1961. Drievoudig Prins en eerste Keizer Carnaval Fransky De Boitselier 1954-1955-1956, (56 jaar) overleed in 1962.

Van de ex-prinsen en leden van de Prinsencaemere noteerden we het overlijden van Jacky D'Herde 1972, (38 jaar) in 1983, Marcel Henninck 1957, (59 jaar) in 1989, Louis Van Pottelbergh 1960, (73 jaar) in 1993, Jean-Paul De Boitselier 1967-70, (61 jaar) in 1998, Paul De Wever 1980, (60 jaar) in 1999, Stefaan Vinck 1981, (59 jaar) in 1999, Simon D'Hondt 1965, (71 jaar) in 2002, Paul Kinoo 1987, (70 jaar) in 2010 en Robert Waterschoot 1958-1959 (80 jaar) in 2012.

### Prinsenrevues & muziekshows periode 1990- 2014

- 1990: Welkom aan boord
- 1991: Prinsen retro revue
- 1992: Omda'k nen Oilsjt'neer ben.
- 1993: Night of the "Oilsjterse proms" o.l.v. Octaaf Boone i.s.m. De Koninklijke Symfonische Kring en de Aalsterse Big Band
- 1994: Testerbosjop
- 1995: Roeze gedoeze pak
- 1996: Azoei een
- 1997: Magger e wa zaat op?
- 1998: Op prinsjencroes
- 1999: Op de Beirgemeersen
- 2000: Studio "Miljaar" 2000
- 2001: Na gomme ne gank
- 2002: Oilsjt, een wond're stad
- 2003: Bazaar Maria D'Hondt
- 2004: Elk in zoin kot
- 2005: Kabberdoesjeroi
- 2006: Oilsjt Plage
- 2007: Oscar oit de Palace
- 2008: Ons vrea mag ni mei
- 2009: Muziekshow o.l.v. Freddy Van Laer i.s.m. De Koninklijke Harmonie Erebodegem
- 2009: Mea maxima culpa
- 2010: De bar van Eduard
- 2011: Muziekshow o.l.v. François Van den Bergh i.s.m. De Koninklijke Symfonische Kring
- 2011: Toet, toet, zoi den troin
- 2012: Deja revue
- 2013: Musical @ De Werf
- 2014: Den Oilsjtersen Bon-Marsjei

(Bron: DAK-brochure PRINSEN VAN AALST, door Antoine Van der Heyden )

De Prinsencaemere Aalst organiseert ism FEN-Vlaanderen

# Fest der Goedgemutsten



**Zaterdag 3 januari 2015**

Florahallen Aalst  
Albrechtlaan 78 - Aalst

**Deuren: 19u11**





STAD AALST  
  
DENDEREND

  
**AB InBev**

  
Carnaval - en feestartikelen  
**liebowitz**  
www.liebowitz.be  
Koolstrat 62  
1500 Aalst  
023/211.34.74  
carnavalliebowitz@liebowitz.be

  
**LAVERA  
EVENTS**

  
D R A N K E N  
**Picqueur**<sup>N.V.</sup>

**carnavallist**  
 era, carnaval 2009 is in aantocht!  
 Zijn jullie er klaar voor?

www.feniulaanderen.be

Ons ledenblad verschijnt viermaal per carnavalseizoen

15 oktober  
 15 december  
 15 februari  
 15 april

Alle advertenties dienen ons uiterlijk drie weken voor de vermelde verschijningsdatums te bereiken

Familedag Antwerpen  
 GVC Jubileumuitgave

LAARZEN LAARZEN  
 HOEDJES HOEDJES  
 PRINSELAARZEN  
 PRUIKEN PRUIKEN  
 RAAD VAN ELF SC  
 PANTY'S PANTY'S  
 HANDSCHOENEN  
 UNIFORMSCHOEN  
 FAZANTENVEREN  
 PLUIMEN PLUIME  
 LICHTGEWICHTLA

**VAN BEERS B.V.**  
 Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL  
 Tel.: 00 31 416 27 22 54 Fax: 00 31 0416 27 99 45  
 Internet: www.vanbeersbv.nl

DANSMARIETJES

**STORCK**

**Gespecialiseerd in carnavalsartikelen**

mantels - steken - kroontjes  
 scepters - breuken - medailles  
 schouderlappen  
 linten - borduurwerk  
 alle bedrukkingen

Pins en plaketten  
 in verschillende vormen,  
 maten en prijzen

**Koolstraat 58  
 9300 Aalst  
 Telefoon: 053/78 77 66  
 E-mail: info@storcktrofeen.be**

# Carnavalsvereniging De Boelvaar uit Lanaken stopt haar activiteiten na 3 x 11 jaar

Het is iedereen bekend dat de laatste tien jaar carnavalsverenigingen en -groepen als paddestoelen uit de grond zijn schoten. Maar, en dat is ook een gegeven waar we mee te maken krijgen, naast deze groei aan verenigingen moeten we helaas eveneens vaststellen dat groeperingen die 20, 30 en meer jaren actief zijn, stilaan beginnen af te haken. De toenmalige stichters hebben ondertussen een zekere leeftijd bereikt en zoeken naarstig naar een opvolging door de jeugd. En dat is niet evident, zeker wanneer het gaat om een groep die jaren na mekaar onnoemelijk veel tijd en energie gestoken heeft in de uitbouw van een prachtige vereniging, zoals De Boelvaar uit Lanaken. Jaar na jaar pakten zij uit met oogstrelende creaties tijdens de talloze carnavalstoeten waaraan zij deelnamen. Helaas, het doek is gevallen en de secretaris van de vereniging Jean-Marie Ramaekers vroeg ons zijn afscheidsbrief op te nemen in ons ledenblad.



Geachte Dames, Heren,  
Carnavalisten,

Met dit artikel brengen we jullie geen goed nieuws, want tot onze spijt moeten we jullie laten weten dat onze vereniging CV De Boelvaar uit Lanaken ophoudt te bestaan.

"Samba del Boelvaar" en zijn Braziliaanse pluimen trekt na 33 jaar niet meer door de straten. Het nijpend tekort aan "werkende" leden noodzaakt ons, met pijn in het hart,

om te stoppen. Ouderen willen nog wel, maar kunnen steeds moeilijker. Jammer genoeg, zoals in vele verenigingen, is er niet voldoende jeugdopvolging die zich niet enkel met carnaval, maar ook het grootste deel van het jaar wil inzetten voor onze vereniging.

Ons jubileum 3 x11 hebben we toch nog met trots kunnen vieren.

We zijn dan ook van mening dat het beter is om in schoonheid te eindigen.

Voor het vertrouwen en voor de jarenlange fijne samenwerking danken we jullie allemaal!!!

Het was voor ons ieder jaar weer een plezier om mooi uitgedost en dansend mee carnaval te vieren in Limburg. We wensen iedere carnavalist alle succes toe voor de komende jaren!!! Bij de zoekertjes kan je ons ook nog terugvinden, want wij bieden verschillende mooie kostuums met sommige attributen, loopkarretjes en onze wagen met goed onderstel te koop aan.

Cv De Boelvaar  
Lanaken



## ... in dienst van carnaval!

**Gedurende de laatste weken van september was het een defilé van politieke personaliteiten op mijn Philips kijkdoos met groot scherm. Dagen na elkaar heb ik urenlang geluisterd naar de Vlaamse, Brusselse en Waalse partijementies tot ik concludeerde en vreesde dat onze democratie verviel in een psychose van hoge koorts en spetterende diarree die niet meer te genezen was met een Dafalgan en een Immodiumpilletje; het ebolavirus was in aankomst.**



Louis Ackou - columnist

Om te ontsnappen aan deze Afrikaanse ziekte heb ik dan besloten het land te verlaten en te genieten van de zon in het New-York van Spanje, waar vele hardwerkende Vlamingen van boven de zeventig hun stek hebben gevonden rond het Bel Roy hotel. Benidorm is ook het mekka voor Engelse alcoholzuipers, rosse Schotten en Ieren die denken dat ze iedere dag hun Saint-Patrick'sday kunnen vieren. De mannen getatoeëerd over gans hun gespierde lichaam, maar meer met torsen als afgescheurde gordijnen in lompen van een stokoude caravan ergens geparkeerd aan het meer van Loch Ness en waggelend hangend aan hun vettige en vadsige vrouwen met een haartooi gekleurd als een doek van Picasso, met hangende mamzellen tweemaal zo groot als die van Goedele Liekens en wanneer zij op een barkruk zitten met hun Michelin-buik en hun dikke opgefokte kont en billen, hangen die langs beide kanten af, waarmee je de grond zou kunnen kuisen.

Na een maand al die seksuele ellende te hebben aanschouwd, ben ik maar terug naar ons landje gekomen.

De herfst stond aan de deur. Links en rechts werd er een bruin blad van de bomen gerukt. Dit is het seizoen van de verwarring. Een mooie blonde met een donkerblauw deux-piècesje van Versace snoot haar neus in een zakdoek afgezet met Brusselse kant. Haar zoontje begon te hoesten als een Duitse Scheper en ik maar denken: de mooie zonnige dagen in Benidorm zijn verleden tijd, want de financiële tijden zijn ook niet meer

erg goed. Wie niet inlevert, moet hangen. Onze nieuwe Zweedse regering zit in onze "portemonnee" en haalt er onze zuur verdiende spaarcentjes uit. Ze zullen een strop rond onze nek spannen, om zo onze drang naar altijd maar meer en meer bezit in te palmen en de koord toesnoeren om zo onze eigen put te graven. Wie zal ons beterschap brengen. Niet Sinterklaas, de Kerstman of een welk ander heilig persoon. Wij zullen met ons allen weggemaaid worden.

Het klimaat speelt ons parten, de ideologische oorlogen in de Arabische landen zijn bezig met ons te vermalen in een gehaktmolen tot vleesafval. Spijtig voor onze kinderen. Moeten wij nu de handdoek in de ring werpen of moeten wij wachten dat onze aardbol verkankert tot een stinkende kleine peulerwt? Zeker niet! Wij zullen dansen, rock'n rollen, farandollen, vrijen en ons vol vreten en lazarus drinken en 4 x11 FEN-Vlaanderen vieren.

Maar in november brak in ons Belgenland de hel plots los. Brussel werd in enkele uren tijd omgetoverd tot een slagveld. Brandende dure europaletten, blokkades door die gespierde havenarbeiders, met hun rode vesten en een grijze broek van katoen met fluorescerende banden erop. Schoenen van drag queens terwijl ze de ganse lamledige dag sissende worstjes zitten te bakken en te wreten, gebakken op een kankerverwekkend vuurtje van autobanden, zeker gevonden uit een gescheurde container ergens afkomstig uit een zogezegd vrij land uit Zuid-Amerika. Dit alles besproeid met het gerstenat, gebrouwen door één van de rijkste families van België die amper belastingen betalen. Moet er nog zand zijn !

Hopelijk heeft het die stakers opgelucht, maar of het hen ook iets gaat opleveren valt te betwijfelen. Het stakingsrecht is ontspoord en er zou paal en perk moeten gesteld worden om daar een halt aan toe te roepen. Natuurlijk was het tijdens de jaren twintig een noodzaak om de lonen te verhogen en de werkvloer te verbeteren, maar nu is het een echte drukingsgroep om de regeringen te doen vallen.

Staken is het werk neerleggen uit onvrede met de werkgever en niet andere mensen die niets met het probleem te maken hebben, het leven lastig maken door sabotage, het trein-, tram- en autoverkeer onmogelijk te maken en

zeker niet met kleine groepjes kruispunten te bezetten. Ik wil er dan ook niet meer woorden aan verkwisten, daar december reeds in aankomst is. Een maand bij uitstek voor de vele feestvierders onder ons.

Zoals ieder jaar trek ik de mantel aan en zet de mijter op om de goedheilige man in mijn gebuurte te laten herleven. Natuurlijk wordt ik als grijze man maar altijd een jaartje ouder en heb moeten uitkijken naar een waardevolle opvolger. Zeker en vast geen halvegare in een rood kleed, want vele jonge springers denken dat zij ervoor geboren zijn, maar weinigen zijn er voor in de wieg gelegd. De vereisten zijn gigantisch. Regel één: nooit kinderen nemen op je schoot. Met al deze onthullingen van die pedo-priesters uit West-Vlaanderen.

Regel twee: Goed op je tellen letten. Kinderen kunnen ineens aan die baard trekken en dan nog die kleine die van de schrik in zijn broek doet en je nog zomaar een anderhalf uur met een nat en geplekt vuil stinkend kleed laat zitten.

Regel drie : Sportschoenen zijn ook uit den boze, daar de sint niet loopt of stapt maar "glijdt" over de stoep.

Regel vier : Oh wee, een te grote van zo'n twee meter en dan nog zonder mijter. Bij het binnenkomen zal het al mislopen. Wil deze sint dat zijn mijter mee onder het deurgat kan, moet hij zoals de paus knielen en de grond kussen. Dat is toch geen zicht.

Regel vijf : Dat is de moeilijkste opgave, daar de goedheilige man alle moeite van de wereld heeft om zich door zijn lange dikke witte baard uit nylonvezels verstaanbaar te maken en dan spreken we nog niet van dat jeuken dat zo een ding doet en altijd maar scheef hangt.

De levensleuze van de sint luidt : Blijf onder de mensen, maakt veel plezier en lacht nog veel met allerhande stomiteiten rond ons, want het bestuur van FEN-Vlaanderen doet het ook. Vergeet niet, beste carnavalisten uit Vlaanderen, de FEN-mannen uit alle Vlaamse provincies staan er altijd om op welk moment ook, jullie bij te staan met goede raad... in dienst van carnaval !

Louis Ackou

# Jaarorden, zilveren narren, euronarren, edelnarren Feest der Goedgemutsten te Aalst

**Inzake de organisatie van het Feest der Goedgemutsten brengen wij net zoals andere jaren enkele nuttige tips onder de aandacht. Op dit moment tellen we immers een behoorlijk groot aantal nieuwe leden waarvan de meesten weinig of niets afweten over de praktische kant van dit grootse evenement.**

Uit de vele vragen die ons gesteld worden blijkt dat voornamelijk onze nieuwe leden niet goed op de hoogte zijn omtrent de bedoeling en het verloop van dit grootste indoor-carnavalsevenement in Vlaanderen.

Het Feest der Goedgemutsten dat ditmaal al voor de 43ste keer wordt georganiseerd, heeft steeds en altijd de bedoeling gehad om op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar zo veel mogelijk "goedgemutste" carnavalisten samen te brengen in één groot carnavalesk verbroederingsfeest over alle grenzen heen.

Tot nu toe zijn we quasi altijd in dit opzet geslaagd en mochten wij, afhankelijk van de plaats van het gebeuren, telkens rekenen op 2.000 à 4.000 bezoekers. Met een vrij grote zekerheid durven we ervan uitgaan dat ook deze keer de belangstelling behoorlijk groot zal zijn.

Zoals in het verleden zullen alle bezoekers aan ons feest bij het binnenkomen gratis het nieuwe FEN-speldje ontvangen en traditiegetrouw worden er geen toegangsgelden gevraagd.

De deuren gaan open om 19u11, terwijl de officiële openingsceremonie tegen 21u11 mag verwacht worden. Deze plechtigheid wordt zoals altijd zo kort mogelijk gehouden en zal hooguit een dertigtal minuten in beslag nemen.

Vanaf dan wordt de dansvloer opengesteld

voor het publiek en kan het echte carnavaleske feestgebeuren in al zijn grootsheid en plezier losbarsten.

Voor de bestuursleden van FEN-Vlaanderen die het secretariaat bemannen, wordt het een avond van hard werken. Uit ervaring weten we immers dat vele verenigingen ons komen opzoeken om allerlei problemen op te lossen en om uiteraard de speciale kaart (zie verkleind model hieronder) die zij in de loop van deze maand hebben ontvangen, te komen inruilen voor een nieuwe FEN-jaarorde 2015.

## Uitreiking van de Zilveren Narren, Euronarren en Edelnarren

Om alles vlot te laten verlopen geven wij hierna een overzicht van de tijdstippen waarop deze eretekens per provincie uitgereikt worden in een speciaal daartoe bestemd lokaal. Wij durven ervan uitgaan dat alle laureaten deze uurregeling stipt zullen respecteren.

21u30 - Vlaams-Brabant  
22u00 - Antwerpen  
22u30 - West-Vlaanderen  
23u00 - Limburg  
23u45 - Oost-Vlaanderen



Wij durven hopen dat het voor velen een beetje duidelijker geworden is en dat alle bezoekers onze raadgevingen aandachtig zullen lezen en opvolgen.

In dat geval garanderen wij elkeen, zowel de duizenden carnavalisten als de mensen die instaan voor de organisatie, wederom een onvergetelijke feestavond.



## Speciale stand met oude jaarorden en speldjes

Om de vele verwoede verzamelaars van speldjes en jaarorden te plezieren voorziet FEN-Vlaanderen sedert enkele jaren een stand waar vervallen (meer dan vijf jaar oud) speldjes en jaarorden te koop gesteld worden.

Ook op het Feest der Goedgemutsten te Aalst zal deze stand kunnen bezocht worden.

**De nieuwe en unieke jubileumpin zal er eveneens kunnen aangekocht worden!**

## **Te koop - Te huur**

prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel



**Contactadres :** C.V. De Maasduvelkes  
Ulrichs Leon - Grotestraat 410 - 3630 Maasmechelen-Kotem  
**Tel.:** 089/77 10 49 - 089/77 37 05 **0631/011007**

## **Te Koop - Te Huur**

Tal van wagens bestaande uit polyster onderdelen met onderstel



**Contactadres :** K.V. De Waterratten  
Vanheusden Bart - Grotestraat 195 - Maasmechelen  
**GSM:** 0477/97 54 71 **0694/010306**

## **Diverse wagens te huur**



**Communicatie kan  
in het Nederlands**

Thema: Après-Ski hut



Thema: Alphorn

**Contactadres :** K.V. 2000  
Niks Leo - Rue de Vivier, 4 - 4851 Gemmenich  
**Tel.:** 087/78 69 35 **1095/261011**

## **Te huur**

Prachtige prinsenwagen met polysterfiguren en onderstel  
**Vraagprijs : € 300,00 per dag**



**Contactadres :** CV De Muiltrekkers  
Van Kerckvoorde Frank - Staakstraat, 20 - Assenede  
**GSM:** 0473/22 26 81 - **GSM:** 0476/39 97 74  
**www.dekazoebereers.be** **1332/240307**

## **Te koop - Te huur**

Prachtige prinsenwagens



**Te koop**  
Polyester en doek om  
wagens en poppen te  
maken of te herstellen

**Contactadres :** C.V. De Naomiekes  
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren  
**Tel.:** 012/23 27 28 - **GSM:** 0485/91 16 96 **0894/150208**

## **Te huur**

Carnavalswagen "Asterix en Obelix" - foto 1.  
Carnavalswagen "Den Duvel" - foto 2.



**Contactadres :** De Muzelmenekes - Uikhoven  
Kellens Vera - Populierenlaan 85 - 3621 Rekem  
**GSM:** 0476/50 32 52 - 0476/08 15 97  
**Email:** vera.kellens@hotmail.com **0677/260911**

## **Te huur**

Diverse carnavalswagens. Carnavalwagen (zie foto) theme "Ro-meins/Egyptisch". Heel veel plaats om een bergruimte te voorzien en plaats om boxen te zetten.



**Contactadres :** De Biersussen - Balen  
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen **0771/260914**  
**GSM:** 0494/13 11 99 - **E-mail:** michel@debiersussen.be



**Te koop**

Carnavalswagen, met als thema "In de rouw door de ondergang van de horeca", dit kan mits een kleine moeite aangepast worden aan uw thema. Er wordt een priester (isomo) op afgebeeld die de inwijding doet van de koffietafel. Deze wagen wordt verkocht inclusief onderstel. Er zit ook led-verlichting in uitgewerkt die je op de foto's niet kan waarnemen. Je kan met ruim 10 personen op de wagen staan / dansen. Breedte: 3,2m - Hoogte: 4m en uitschuifbaar tot 5m - Lengte: 7,5m



**Contactadres :** 't Gevolg - Hamme  
Pieter Bieseman - Sint-Martensomwegstraat 21 bus 2 - Hamme  
**GSM:** 0498/73 26 72  
**E-mail:** biesemanpieter@gmail.com 1716/100414

**Te koop**

Carnavalwagen met als thema "school". De wagen is opgebouwd als trap, waarop schoolbanken zijn geplaatst. Er kunnen zo'n 15 personen plaatsnemen op de wagen. Drie poppen zijn inclusief. De wagen is gebouwd op een robuust chassis met drie robuuste assen/wielen. Vooraan is een zware draaikring geïnstalleerd. De totale lengte is zo'n 8 à 9 meter. Wenst u enkel het chassis te kopen, wenst u de poppen te kopen ... alles is bespreekbaar. Bij interesse > graag mailen aub.



**Contactadres :** De Jimmyniekies - Dendermonde 0529/080414  
Van den Berghe Patrick - Begijnhoflaan 38 - 9200 Dendermonde  
**E-mail:** pat.vandebec@gmail.com

**Te koop**

De wagen is 12 m lang. Er zijn nog zeven schaakstukken extra beschikbaar maar moeten nog afgewerkt worden. Daar kan eventueel een tweede wagen van gemaakt worden



**Contactadres :** De Boströse Nachtoilen - Baasrode 0997/280314  
Huyck Cindy - Broekantstraat 83 - 9200 Dendermonde  
**E-mail:** cindy.huyck@telenet.be - **GSM:** 0476/31 49 54

**Te koop**

Verkoop van carnavalsremorque (in zeer goede staat) alsook 30 kostuums. Thema "Koningen".  
Afmetingen wagen: B = 2.50 m - L = 5.00 m - H = 3.00 m.



25 kostuums te koop tegen de prijs van 300 euro.

**Contactadres :** Den Ouverschot - Vilvoorde  
Eddy Boleyn - Nieuwstraat 12 - 1800 Vilvoorde  
**GSM:** 0495/22 00 51  
**E-mail:** eddy.boleyn@pandora.be

0580/020514

**Te koop**

25 indianenkostuums. 18 dames en 17 heren alsook 25 pruiken.



**Contactadres :** De Doorzakkers - Boorseem (Maasmechelen)  
Patteet Armand - Schoorstraat 123 - 3631 Uikhoven  
**Telefoon:** 089/71 36 29 - **GSM:** 0498/86 40 60  
**E-mail:** armand.patteet@telenet.be

0646/300914

## Te koop

1. Draaicirkel voor zelfbouwwagen. Doormeter 1 meter.
2. Dessel met oog en trekbol.



## Te koop

Boxen 2 x 150 watt.  
Prachtige staat.

1737/240714

**Contactadres :** Abnormaal - Heusden-Zolder  
Serge Arduwie - Bavostraat 9 - 3550 Heusden-Zolder  
**GSM:** 0485/23 23 38 - **E-mail:** vzwabnormaal@telenet.be

## Te koop of te huur

Mooie carnavalswagen. Thema "Feestwagen" met afneembare poppen rondom de wagen. Aan de zijkant deurtje om op de wagen te kunnen staan. Je kan vooraan, tussenin en vanachter op de wagen staan. In totaal plaats voor 25 personen.  
Stevige wagen en is heel gemakkelijk in gebruik voor te trekken met jeep of tractor.  
Afmetingen: lengte ongeveer 12 meter, hoogte 3.20 meter en breedte 2.40 meter.  
Prijs overeen te komen met Willems Lucien. Altijd bereikbaar!!!



**Contactadres :** De Jipie's - Schakkebroek  
Lucien Willems - Terbermenweg 138 - 3540 Schakkebroek  
**GSM:** 0474/69 63 16 - **Tel:** 011/58 5 22 57  
**E-mail:** elke.houwaer@telenet.be

0397/010614

## Te koop

Prachtig piratenschip evenals de luxe piratenpakken. 10 euro per pak zonder hoed. De hoeden kosten 7 euro per pak.



Prachtige kostuums voor zeemeerminnen en neptunus. (foto links).  
Kleurrijke pakken geschikt voor diverse thema's. (foto rechts).



**Contactadres :** De Zwiebertjes - Overpelt  
Patrick Cuijvers - Beukenlaan 23 - 3910 Neerpelt **0579/300714**  
**GSM:** 0478/99 18 86 - **E-mail:** patrick.cuijvers@belgacom.net

## Te koop

Prachtige carnavalswagen. De wagen wordt pas verkocht na het seizoen 2014/2015.  
Voor meer info kan u zich wenden tot Kristof 0479/35 37 89 of Mark 0474/27 46 59



**Contactadres :** De Taffelere - Veldwezelt (Lanaken)  
Bastiaens Kristof - Valmeerstraat 1a - 3770 Riemst **1047/170914**  
**GSM:** 0479/35 37 89 - **E-mail:** bastiaenskristof@hotmail.com

## Te koop of te huur

1. Carnavalswagen met als thema "Sprookjesbos"  
 Afmetingen: L: +-13,50m B: 2,50m H: 4,20m  
 Zeer degelijk onderstel met overal dubbele banden  
 Er is in het huisje plaats voorzien voor de generatoren en er is in het huisje een kot voorzien voor de dj. Achteraan in de torens kan men de boxen droog en veilig plaatsen.



2. Carnavalswagen met als thema "Schotland"  
 Afmetingen: L: +-11,50m B: 2,50m H: 4,20m (leuning ingeklapt)  
 H: 4,80 (leuning uitgeklaapt).  
 Zeer degelijk onderstel met overal dubbele banden  
 Er is in de voorste toren plaats voorzien voor de generatoren en in de toren kan men ook de muziekinstallatie kwijt.

Men kan met deze wagens verschillende thema's uitbeelden en men kan ze ook gebruiken om deel te nemen aan lichtstoeten.



**Contactadres** : De Maasköpkes 1606/220212  
 Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik  
**GSM**: 0474/94 62 64 - **E-mail**: sammyparadis@hotmail.com

## Te koop

Een carnavalswagen in uitstekende staat. Hij bestaat uit twee verdiepingen en is voorzien van verlichting voor lichtstoeten.  
 De wagen heeft de volgende afmetingen  
 L: 12, m - B: 3.20 m - H: 4.20 m  
 De wagen is te koop met of zonder kostuums (30 tal).  
 De kostuums zijn ook alleen te koop.  
 De wagen kan alleen geduwd worden.  
 Meer foto's zijn via mail te bekomen.



Kostuums - "Brandweer".  
 - 12 kostuums mannen  
 - 12 kostuums vrouwen  
 - 6 kostuums kinderen

Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden op de website [http://www.defeestbeeste.be/site/?page\\_id=370](http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370)

**Contactadres** : De Feestbeeste - Hoepertingen 1301/241012  
 Hauben Steve - Brikhof, 99 - 3840 Borgloon  
**GSM**: 0497/25 81 85 - **Email**: steve@defeestbeeste.be

## Te huur

Carnavalswagen. Het is een ruime trappenwagen en biedt plaats voor 25 à 30 personen. Er zijn twee opbergruimtes voorzien voor eventueel snoep en dergelijke. Signalisatie. Afmetingen - 10 m lang, 2 m 60 breed, 3 m 80 hoog.  
 De wagen is volledig verbouwd, nieuwe vloer, rechte trap achteraan, verstevigd en gloednieuw thema aan de buitenkant. Groot deel afgewerkt met polyester.  
 NOG VRIJ ALLE STOETEN VAN 2015! Huurprijs €300/stoet (zonder bijhorende aanhanger!). Voor een volledig seizoen kan ook. Prijs op aanvraag!



**Contactadres** : 't Groet Lewejit oet Neerharen - Neerharen  
 Bram Nivelle - Bunzingpad 7 - 3620 Neerharen  
**E-mail**: tgroet-leweijt@hotmail.com 1692/270514

## Te koop

Schitterende carnavalswagen te koop. Boven is er plaats voor een prins of prinses. Aan de zijkanten van de wagen kan er ook volk opstaan. Vooraan is er plaats voorzien voor een DJ.  
 De wagen is pas volledig terug gespoten en er is een groot bergghok achteraan.  
 Eventueel met kledij te koop Prijs overeen te komen.



**Contactadres** : Orde van Noarkerke - Nieuwerkerken  
 David Strauven - Mouveldstraat 16 - 3850 Nieuwerkerken  
**GSM**: 0478/59 52 38 - **Tel**: 011/68 14 56  
**E-mail**: ordevannoarkerke@gmail.com 1198/260514

## Te koop

Uniek aanbod, deze kevers hebben jaren dienst gedaan tijdens de carnavalstoet van Halle om mini-prinsenvaar en mini-hofnarrenpaar te vertonen aan het volk. Prijs overeen te komen.



**Contactadres** : Halatractraction - Halle  
 Koen Dedoncker - Bergensesteenweg 81 b 2.3 - 1500 Halle  
**GSM**: 0472/46 96 09  
**E-mail**: koenedoncker@gmail.com 0183/260514

## Te koop

Wegens stopzetting cvDe Boelvaar uit Lanaken, v erkopen wij onze opbergwagen (zeer goed onderstel, voor achter enkel as), een 8 tal verschillende mooie kostuums !, (let wel zonder petticoat)

Sommige bijhorende attributen apart te verkrijgen (want alles is uit mekaar gehaald), aan te passen hoedjes met eventuele pluimveren, 2 metalen karretjes om in te lopen.

Bij interesse wordt er een datum afgesproken waarbij alles te bezichtigen valt.

Prijzen zijn overeen te komen.

Info via Maria (0496 058120) Deanna@scarlet.be

Jeanmarie (0497 791624) jms20@telenet.be



**Contactadres :** De Boelvaar - Lanaken 0978/031114  
 Ramaekers Jeanmarie - Frater Damacenusstraat - 3620 Lanaken  
**Telefoon:** 089/84 18 54 - **GSM:** 0497/79 16 24  
**E-mail:** jms20@telenet.be

## Te huur - Te koop

Prachtige carnavalswageng in twee delen. Zeer goed onderstel.



**Contactadres :** De Pierrotvrienden - Baasrode 0542/070414  
 Van De Perre Maurice - Bergveld 4 - 9255 Buggenhout  
**GSM:** 0477/58 76 11 - **E-mail:** maurice.vandeperre@skynet.be

## Te koop

Al deze carnavalkostuums zijn eigenhandig gemaakt en dus uniek. Er werden mooie prijzen mee gehaald.

**Thema "Thriller"**

+/- 30 volwassenkostuums en +/- 5 kinderkostuums.

Alles moet weg wegens plaatsgebrek. Elk goed bod wordt overwogen.



1429/040913

**Thema "Circus"**

+/- 35 volwassenen kostuums +/- 5 kinder kostuums & 2 speciale clownkostuums. Elk goed bod wordt overwogen. Ook zijn er alle onderdelen van onze wagen te koop ( Clown kop, trampoline, schommel, handstukken, ... )



1429/100714

**Contactadres :** De Moesenezen - Moerzeke (Hamme)  
 Mario Nobels - Smidsestraat 82 - 9200 Grembergen  
**GSM:** 0476/50 57 57 - **E-mail:** nobels\_mario@hotmail.com

## Te koop

1. Cowboypakken voor heren. (foto rechtsboven)  
 6 x wit hemd (2 x Medium - 2 x Large - 2 x Xlarge)  
 6 x zwarte vesten (3 x Medium - 3 x Large/Xlarge)  
 Alles samen voor 60,00 euro.

2. Cowboypakken voor heren.  
 Wit:rode hemden (nieuwprijs 17,95 euro) meteen bruine vest (nieuwprijs 17,95 euro). Totaalprijs: 36,00 euro/stuk. Nu te koop aan 10,00 euro/stuk, samen voor 7 stuks 70,00 euro.  
 Maten: 2 x 48/50 - 3 x 52/54 - 2 x 56/59

3. Splinternieuwe hoeden.  
 10 stuks bruine (nieuwprijs 7,99 euro). Totaalprijs: 40,00 euro  
 10 stuks zwarte (nieuwprijs 8,95 euro). Totaalprijs: 45,00 euro

Doe een fatsoenlijk bod?



**Contactadres :** De Foefelere - Bilzen  
 Smets Kylie - Sint-Remigiusstraat 22 - 3740 Bilzen  
**E-mail:** kylie.smets@telenet.be

1465/211014

## Te koop

Carnavalswagen: Lengte: +/- 13m Breedte: +/- 2.80m - 3m  
 Hoogte: +/- 4m (met de leuning uitgeschoven).  
 De carnavalswagen is gebouwd als trappenwagen en biedt dan ook voor zeker +/- 50 personen plaats!  
 Hij heeft een zeer stevig Russisch chasis en is niet kapot te krijgen!  
 Onderin is er een grote bergruimte ( Voor bier en plezier)  
 Sinds 2013 volledig opnieuw opgebouwd met houten panelen die behandeld zijn met polyester!  
 Weg wegens aankoop van een nieuwe wagen en ander thema!!  
 Verlaagde prijs = 2000 euro



**Contactadres :** De Shelme 1546/080514  
 Bart Geraerts - Winevenstraat 37 - 3620 Veldwezelt  
**GSM:** 0477/69 95 47 - **E-mail:** bartgeraerts83@gmail.com

## Te koop

1. Mooie carnavalswagen uit polyester met als thema "Muziekwereld".  
 De wagen bestaat uit 3 delen, een trekker, overbouw en twee getrokken karren. De wagen is 25 m lang, 3,70 m breed en 4,50 m hoog. Op de wagen is er plaats voor een stroomgroep, drank, ...  
 Er zijn tal van bewegingen zonder motoren alsook loopgroep te koop.



**Contactadres :** Leut on den Teut - Kieldrecht 1735/020514  
 Warrens Benji - Sportpleinstraat 8 - 9130 Kieldrecht  
**GSM:** 0496/93 46 08 - **E-mail:** benjiwarrens@hotmail.com

## Te koop

Mooie carnavalwagen met het thema "Toy Story".  
 Heel mooi afgewerkt, eerste prijs mee behaald!  
 Zeer goede staat. Vele bewegende delen op perslucht.  
 Alle vragen en andere foto's via mail.  
 We zoeken een prijs rond de 1250€ (Bieden mag)



**Contactadres :** 1556/090214  
 Kindercarnaval Weelde - Weelde  
 Van Hees John - Koning Albertstraat 66 - 2381 Weelde  
**E-mail:** johnvanhees@hotmail.com - **GSM:** 0476/89 32 06

## Te koop

### Mannetje met speer (foto links)

Onze mannetjes die gemaakt zijn uit polyester, en voorzien van mooie kleuren zijn ideaal om op uw carnavalswagen te plaatsen. Deze man heeft een hoogte van 1,80 meter en een breedte van 1,60 meter. Deze zijn voorzien van een ijzeren staaf, zodanig dat ze op iets op geplaatst kunnen worden. We hebben er in totaal 3 stuks beschikbaar, waarvan er twee met een geel lichaam en twee met een roos lichaam. Prijs per stuk : 25,00 euro.

### Polyesteren pop. (foto rechts)

Deze kleurrijke poppen zijn gemaakt uit polyester, en hebben een hoogte van ongeveer 1,65 meter en een breedte van ongeveer 1 meter. Deze zijn te verkrijgen in verschillende kleuren. U kan deze perfect gebruiken om op een carnavalswagen te plaatsen. In deze pop steekt een ijzeren staaf in, zodanig dat hij daarmee kan vastgemaakt worden op iets. We hebben nog 1 exemplaar beschikbaar. Prijs per stuk : 30,00 euro.



**Contactadres :** De Snot-e-Bellen - Vilvoorde 0821/100814  
 Francis Loos - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde  
**GSM:** 0477/69 95 47 - **E-mail:** bartgeraerts83@gmail.com

## Te koop

Wij stellen onze gekke garnalen te koop. We hebben 20 pakken ter beschikking bestaande uit een hoed en een pak. Ze zijn zeer licht en draagbaar. Over de prijs kan er gesproken worden.



**Contactadres :** De Twiefelere - Lanaken 1644/120814  
 Kim Ector - Eikelenweg 165 - 3620 Lanaken  
**GSM:** 0477/69 95 47 - **Tel:** 089/73 12 23  
**E-mail:** kim.ector@hotmail.com

## Te koop

Drie mooie zwanen om op een praalwagen te plaatsen. Ze zijn in goede staat. Ze hebben een hoogte van 2,00 m en het is mogelijk om er een persoon in te zetten. De vraagprijs is 175 euro voor de drie of 70 euro per stuk.



**Contactadres :** De Boterlekkers - Ledeberg 0852/241014  
 De Boel Sophie - Frans De Coninckstraat 8 - 9050 Ledeberg  
**GSM:** 0493/59 27 56 - **E-mail:** christoph.de Buysscher@telenet.be

## Te koop

1. Een assortiment mooie kledij.



0606/021212

2. Zelfrijdende wagen in polyester. Heeft dienst gedaan als trek-kend gedeelte en is voorzien om personen op te plaatsen.



**Contactadres :** De Molensteenvrienden  
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas  
**E-mail:** ronnystuer@telenet.be

0606/160614

## Te koop

Grote smurf op paddenstoel. Carcarnel oievaar van de smurfen en kat Azrael boeken. Alles in isomo met ijzer.  
Er zijn meer foto's via pieter.nijs@live.nl of 0497267057



**Contactadres :** De Maloten - Lede  
Pieter Nijs - Meirveld 22 - 9340 Lede  
**GSM:** 0497/26 70 57 - **E-mail:** pieter.nijs@live.nl

0564/181114

## Te koop

Kostuums "Flower Power", slechts driemaal gedragen. Het kostuum bestaat uit drie delen en de volgende types zijn beschikbaar.  
- 17 dames-, 12 mannen- en 5 kinderkostuums.



**Contactadres :** De Köntjes - Tongeren  
Guy Ghijsens - Kattenstraat 3 - 3700 Tongeren  
**GSM:** 0470/32 73 42 - **E-mail:** ghysens.guy@skynet.be

1474/250413

## Te koop

Afmetingen: 9 m lang - 3 m breed - 3,30 m hoog. Vaste wc en bar voorzien. Zeer veel bergruimte (afsluitbaar)



**Contactadres :** Nie Kapot te Kreige - Tongeren  
Sabine Daniels - Bulkerstraat 2 - 3700 Tongeren  
**GSM:** 0497/03 24 98 - **E-mail:** sabinedaniels@telenet.be

1427/300414

## Te koop

23 kostuums. Thema "Sultan".  
Vraagprijs 600 Euro.  
15 dames (bovenstuk, broek, hoed en shirt lange mouw)  
8 heren (bovenstuk, broek, centuur, hoed en shirt lange mouw)  
Worden alleen als complete set verkocht. Kunnen ook bij bestelt worden bij [www.karnevalswierts.com/nl/14/1sprookjeskleding](http://www.karnevalswierts.com/nl/14/1sprookjeskleding).  
Nieuwprijs heren: 66 euro - dames 60 euro.



**Contactadres :** Thomakokki's - Eisdén  
Eric Floryn - Hemelrijkstraat 84 - 3630 Maasmechelen  
**GSM:** 0473/89 32 83 - **E-mail:** eric.floryn@skynet.be

0961/100413

## Te koop

Carnavalswagen. Thema "Wegenwerken/gemeente". Drie afzonderlijke stukken. In totaal 17 meter. Gunstige prijs.



**Contactadres :** Sjchief - Buggenhout  
April David - Larendries 43 - 2890 Sint-Amands 1477/080414  
**E-mail:** okv.sjchief@hotmail.com - **GSM:** 0471/54 18 67

## Te koop

Diverse polyester carnavalswagens. Ook verkoop van polyesterpoppen om wagens aan te kleden.



**Contactadres :** Sheif ad Maas - Maasmechelen 1669/050314  
Eeckhout Stehan - Oude baan 317/5 - 3630 Maasmechelen  
**E-mail:** stephan\_eeckhout@hotmail.com - **GSM:** 0478/97 96 16

## Te koop

1. Twintig kostuums bestaande uit prachtige tricolore vest, zwart onderjasje, bijpassende pofbroek en kroon. Prijs overeen te komen.



1265/170314

2. Isomo kop "Delphine Boël" en "Manneke Pis". Te koop als losse onderdelen en afgewerkt zoals op de foto.



1265/010414

**Contactadres :** De Sjikke Stikken - Baasrode  
De Visscher Sven - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode  
**GSM:** 0473/36 23 77 - **E-mail:** sjikkestikken@hotmail.com

## Te huur

Carnavalswagen  
Thema "Boot"



**Contactadres :** Halfweg - Schakkebroek  
Reynders Mario - Diestersteenweg 208 - 3293 Kaggevinne  
**E-mail:** reynders.mario@skynet.be 1147/210913

## Te koop

1. Veertigtal piraten kostuums en dit zowel voor heren als voor dames. In zeer goede staat. Prijs overeen te komen.



2. Spaanse kostuums (heren, dames en kindermaten). In totaal een 45-tal. In zeer goede staat. Prijs overeen te komen



**Contactadres :** Nit te Geluive - Smeermaas  
Moonen Servé - Brugstraat, 3/2 - 3620 Lanaken  
**GSM:** 0477/21 29 03  
**E-mail:** servaas.moonen@skynet.be 1059/250414

## Te koop

Kledij van seizoen 2011(Tirol) en seizoen 2012 (Elfen en trollen).



**Contactadres :** De Sharky's  
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp 1515/020412  
**GSM:** 0475/56 29 77 - **E-mail:** eddy.vermeulen@telenet.be

## Te koop

Uitgebreide collectie van prachtige kostuums in zeer goede staat. Tevens enkele onderdelen om te gebruiken voor wagenopbouw. Voor meer foto's kan u altijd terecht op de website [www.destromannen.be](http://www.destromannen.be) en op de website [www.fenvlaanderen.be](http://www.fenvlaanderen.be)



**Contactadres :** De Stromannen - Koninksem  
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren **0833/090413**  
**GSM:** 0478/76 21 88 - **E-mail:** [ronny.donnay@hotmail.com](mailto:ronny.donnay@hotmail.com)

## Te koop

Kostuums: Jurk inclusief pruik en hoed in zeer goede staat. Beschikbaar vanaf 01/04/2014. Tegen dan slechts driemaal enkel tijdens optochten gedragen. Totaal aantal kostuums: 13 volwassenen en 6 kinderen Vraagprijs: overeen te komen



**Contactadres :** Der es leven achter 't komitee  
Robbrecht Bert - Guillaumestraat 4 - 9220 Hamme  
**E-mail:** [dereslevenachtertkomitee@hotmail.com](mailto:dereslevenachtertkomitee@hotmail.com) **1722/110314**  
**GSM:** 0477/72 71 26

## Te koop

1. Praalwagen. Loco met wagen. Wagen kan zowel geduwd als getrokken worden. Plaats voor +-35 personen op de wagen.



0906/181213

## Te huur

2. Zelfrijdende wagen voor gans het seizoen 2015. Thema "Tank met soldaten". Er is plaats voor 20 personen. De wagen kan gehuurd worden voor het volledige seizoen of per weekend tegen een overeenkomstige prijs.



0906/171014

**Contactadres :** De Gezellen van Taxandria - Neerpelt  
Rony Hoeben - Oude Kerkhofstraat 20 b 3 - 3910 Neerpelt  
**E-mail:** [ronyensilvie@telenet.be](mailto:ronyensilvie@telenet.be) **GSM:** 0475/67 25 72

## Te koop

Twee autootjes waar een kindje kan inzitten tot ong 6-7 jaar. De sleutel achteraan draait op 12v en de lampjes vooraan werken ook.



1742/151114

**Contactadres :** De Zuipschuiten - Sint-Laureins  
Wildemeersch Alexander - Kleine Moerwege 18 - 9991 Adegem  
**GSM:** 0477/54 46 19 - **E-mail:** [dezuipschuitenstlaureins@hotmail.com](mailto:dezuipschuitenstlaureins@hotmail.com)



**Te koop**

Praalwagen met als thema "Pizzeria". Enkel de opbouw van de wagen: 9 Vespa scooters, 2 koks, 1 ober en nog drie andere poppen.



**Contactadres :** Goedemor - Lede 0695/260314  
 Junius Yves - Rammelstraat 40 - 9340 Lede  
**GSM:** 0496/51 35 22 - **E-mail:** yvesjunius@skynet.be

**Te koop**

1. Drakenkop met of zonder bijhorende drakenlijf, alsook klein draakje op houten slee. Volledig gemaakt uit isomo.



2. Baron op troon. Volledig uit isomo + clownsneus (diameter 100 cm) gemaakt uit polyester.



**Contactadres :** De Brosselkeire - Aalst  
 Brisard Gwen - Esplanadeplein 4 - 9300 Aalst  
**E-mail:** akvdebrosselkeire@gmail.com 1684/280314

**Te koop**

Mooie praalwagen.



**Contactadres :** De Kontenbonkers - Lede 1209/240314  
 Moreels Chris - Katstraat 107 - 9340 Lede  
**E-mailadres:** dekontenbonkers@gmail.com **GSM:** 0474/73 18 40

**Te koop**

12 veren om volledige wagen op en neer te laten gaan of een persoon te doen bewegen.

Zie link om personen te doen bewegen  
<http://www.niegeweun.befilmkes/2011.htm>  
 Zie link om wagen te doen bewegen  
<http://www.youtube.com/watch?v=7bZhbRjdEmI>  
 trefwoorden: carnaval beweging



**Contactadres :** Nie Geweun - Ninove 0932/140914  
 Geeroms Manu - Terlicht 20 - 9451 Kerksken  
**E-mail:** manu.geeroms@telenet.be - **GSM:** 0479/62 04 06

**Te koop**

Wij verkopen onze carnavalswagen met thema "Koken".

Deze wagen bestaat uit twee delen:

1ste deel: grote kok met attributen

2de deel: huisje

Mogelijkheid om delen te laten draaien.

L: 18 m - B: 3m - H: 4 m

Meer informatie bij Nathalie 0476/46 68 31 of bij Jonas 0472/22 26 82



**Contactadres :** De Nachtvinders - Haasdonk 0152/040513  
 Nathalie Kindt - Heirbaan 90a - 9120 Haasdonk  
**GSM:** 0472/22 26 85 **E-mail:** nathaliekindt@hotmail.com

*Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.*

De Heer

**Frans Bertels**

echtgenoot van wijlen Mevrouw Lena Boonen  
Bejaardenprins - De Kezelzekskes - Rotem  
Geboren te Retie op 8 juli 1928  
Overleden te Maaseik op 15 november 2014



De Heer

**Andre Marcoen**

echtgenoot van Mevrouw Katja Vankersschaever  
Prins Baloe 1983 - Lid van de Prinsenaemere Aalst  
Geboren te Aalst op 15 november 1955  
Overleden te Aalst op 8 november 2014



*De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.*

# Bleyweert bvba.

Medailles - Pins - Doming - Badges  
Sleutelhangers - T-shirts - graveerwerken  
Zeefdruk - DTG druk - Large format druk  
Gieterij - Belettering - Wimpels



Gasthuisbosdreef 13 - 3700 Tongeren - België

Tel: +32 (0)12261509 Email: [info@bleyweert.com](mailto:info@bleyweert.com) web: [www.bleyweert.com](http://www.bleyweert.com)



*Fen-Maanderen wenst u een  
vreugdevol kerstfeest  
alsook een  
gelukkig en carnavalesk 2015*

2015

